

ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ
ԶԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ

ԹՈՒՐԶԵՐԻ
«ԶՉԻՏՅԱԼ»
ԻՐԱՎԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

- H. ÇILINKIRYAN
TÜRKLERİN SÖZDE
BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ
- О. ЧИЛИНКИРЯН
РЕАЛЬНОСТИ,
“НЕИЗВЕСТНЫЕ” ТУРКАМ
- H. CHILLINKIRIAN
REALITIES
AS IF UNKNOWN TO TURKS

Հպարտ եմ,
որ հայ եմ:
Ես այս մարմարյա
քարտեզի առջև
ավելի համոզվեցի,
որ իսկապես հայ
ազգը մեծ է:

Ne mutlu
Ermenim diye.
Ve bu mermer
haritaların
karşısında Ermeni
milletinin
büyüklüğünü
nihayet anladım.

Я горжусь тем,
что я армянин.
Стоя у этой
мраморной карты
я вновь убедился,
что армянская
нация воистину
велика.

I am proud of
being an Armenian
Standing in front
of this marble
map I realized
once again that
the Armenian
nation is really
great.





МАРИ ЕВСИНО

ARMENIA

NO O

ARMENIA

TRI

HOVHANNES ÇILINKIRYAN

**TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ
GERÇEKLERİ**

ÖNSÖZ

Sayın okuyucular, rica edeceğiz, lütfen Avrupa ve etrafının haritasına dikkatle bakınız.

Bu haritada acaba bir devlet bulabilirsiniz, ki o devletin nüfusunun büyük çoğunluğu, o topraklarda binlerce seneden beri yaşayan yerli halk olmasın, ve bilâkis sonrada gelme yabancılar olsun?

Avrupa kıtasında böyle bir devlet yok.

Fakat Avrupanın dışında yeni kurulan bir devlet vardı.

O da, Asya kıtasında, Avruapaya yakın büyük bir yarımada olan ve "Küçük Asya" denilen Anadolu'da, 1923-de hiç yoktan yaratılan Türkiye devletidir.

Antik medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği olan Anadolu'da, 1915 senesinin başında yaşayan halkın çoğunluğu Hıristiyan idi.

Fakat, 1915-ten 1923-e kadar sekiz sene zarfında, Anadolu'nun Hıristiyan halkı tamamen temizlendi. Milyonlarcası katledildi. Ve kalanlar da sürüldü, ve 1923-de Anadolu nüfusunun yüzde doksan dokuz, virgül dokuzu müslüman oldu...

Yirminci asrın başlarında, Türklerin gerçekleştirdiği bu korkunç etnik temizlemenin ve soykırımının benzerini, tarihin hiçbir devrinde bulmak mümkün değildir.

11.yüzyılın sonlarında, Orta Asyadan gelen Türkler, onbin kişilik bir aşiretle Anadolu'yu zaptetmeye başladıkları zamanlarda, tarihin bilindiği devirden beri Anadolu'nun yerli ahalisi, Yunanlılar ve Ermeniler idi.

O zamanlarda bir tek Türk yoktu Anadolu'da.

11.yüzyıldan sonradır, ki Türkler korkunç vahşetleri ile Anadolu'da ilerlemeye başladılar. Ve bir kaç yüzyıl sonra, 1453-te Türkler İstanbul'u zapt ettiler ve Bizans imparatorluğunu yıktılar. Ve aynı vahşet ve yağmacılıkla Viyana kapılarına kadar ilerlediler.

Fakat 1683-de Hıristiyan orduları birleşerek Osmanlı Türklerin Viyana önlerinde mağlûp ettiler.

Ve o tarihten sonra Osmanlılar başladılar gerilemeye.

1876-da Rus orduları İstanbul'u işgal ederek, Osmanlı imparatorluğuna son vereceklerdi. Ve Ruslar, Türkleri geldikleri Orta Asya

isteplerine geri sürecektlerdi.

Fakat 19.asırda ortaya çıkan internasyonal para babaları teşkilâtı, Osmanlı devletinin yıkılmasına mani oldu.

Ve Batılı devletler, "Hasta Adam" denilen Osmanlı Türklerini diriltmeye başladılar.

Niçin?

Rusların Akdenize inmelerine mani olmak için.

Ve müslüman Türkler, Anadolu'da, Ruslara karşı kalkan olarak kullanıldı.

Ve bu planın perde arkasında, internasyonal para babaları teşkilâtı vardı.

Ve bu planı, Türkler üç devrede uyguladılar.

1. Devre - 1915-te, Birinci Dünya Harbinin kargaşalığından istifade ederek, Osmanlı devletinin sınırları içinde yaşayan bütün Ermenileri soykırımına uğrattılar.

2. Devre - 1919-dan itibaren Karadenizdeki Pontuslu Yunanlıları ve Anadolu'daki Suryanileri ve diğer Hıristiyanları katlettiler.

3. Devre - 1923-e kadar Anadolu'daki bütün Yunanlıları ve 1915-deki soykırımından kalan kılıç artığı Ermenileri temizlediler...

Bu korkunç planın uygulanması oyunucu ile, 20. asrın başlarında Anadolu'da çoğunluk olan Hıristiyanlar tamamen temizlendi.

Ve 1923-te nüfusunun yüzde doksan dokuz, virgül dokuzu müslüman olan yeni bir Türkiye meydana getirildi.

Ve bu korkunç etnik temizlemeler ve soykırımları, (sözde) insaniyet havarisi geçinen Batılı devletlerin yüksek menfaatleri için, ve onların gözü önünde yapıldı...

Acaba hakikatler ne zaman meydana çıkacak ve bu soykırımların hakiki suçluları ne zaman cezalarını çekecekler?

Bu suçlular cezalandırılmadıkları müddetçe, dünyada adaletten söz etmek mümkün değildir.

Bu kitap, bu korkunç haksızlığa karşı, bir isyan haykırısıdır.

Hovhannes Çilinkiryan

(Vrej Rupenyan)

13.08.2003

N 1,

"Nairi" exclusive, 1.01.2001

TÜRKOMANI

Abdullah Öcalan için
Ermeni piçi demişsiniz
Olduğunu bilemeyiz
Fakat bildiğimiz birşey var
Siz çoğunlukla
Rum ve Ermeni piçlerisiniz

N 2,

"Nairi", N 139, 9.01. 2001

TÜRKOMANI

"Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten"

Namık Kemal

Namık Kemal'in sözlerini küpe olsun sizin kulaklarınıza
Orta Asya çöllerinden gelen vahşi bir aşiret olarak girdiniz
medeniyetlerin beşiği Anatolya topraklarına.

Korkunç vahşetinizle dehşet saçtınız Anadolunun yerli halk-
larına.

Asırlar boyu süren vahşetiniz sayesinde yerleştiniz bu topraklara.
Siz, o günden bugüne kadar yine aynı vahşilersiniz.

Medeniyetlerin beşiği Anadoluyu mahveden ve yerli halkları
soykırımına uğratan vahşiler.

N 3,

"Nairi", N 140, 23.01.2001

TÜRKOMANI ECEVIT ERMENİ SOYKIRIMI İÇİN "HAYALI SOYKIRIMI" DEMİŞ

Hayallerin, yalanlarının ustası Ecevit'tir. 1950 senelerinde Yunanlılar için kardeşlik şiirleri yazan Ecevit, 1974de Hocası Kissinger'in emriyle Kıbrıs hücum etti. Ve binlerce Kıbrıslı Yunanlı'nın ölümüne sebep oldu. Bütün Kıbrıslı Yunan halkını yaşa boğdu.

Ve Kıbrıs celladı Ecevit bu Kıbrıs faciasının ismini " Barış harekâtı" koydu. Kıbrıs celladı Ecevit, biraz tarih oku ve öğren. Anadolunun öz sahipleri Rumlar e Ermeniler'dir. Bugün Anadolu topraklarında bir tek Rum, bir tek Ermeni yok. Ne oldu bu Rumlara ve Ermenilere? Sana benzer yalancılar onalrı soykırımına uğrattı.

N 4,

"Nairi", N 141, 6.02.2001

TÜRKOMANI ÇALINAN VATAN

3000 seneden beri, kendi öz vatani olan Doğu Anadoluda yaşıyan Ermeni milletini sağtığınız dehşetle türkleştirdiniz, islamlaştırdınız.

İslamlığı kabul etmiyenlerin bir kısmını katletiniz, bir kısmı da vatanın terketmeye kaçmaya ve Batı Anadoluya Trakyaya yerleşmeye mecbur oldu.

Ermeni millete karşı bu vahşetiniz sizin Anadolu topraklarına ayak baştığınız 11. yüzyıldan, 20. yüzyılın başlarına kadar devam etti.

Ve 24 Nisan 1915-ten itibaren, Birinci dünya harbinin kargaşalığından istifade ettiniz ve Ermeni milletini Edirne'den Vana

kadar tarihte görülmemiş vahşetle soykırımına uğrattınız.

Tarihte benzeri olmıyan bu Ermeni soykırımı Batı devletlerinin sizi Sovyetlere karşı desteklemesi sayesinde bugüne kadar cezasız kaldı.

Ve Ermeni soukırımından 85 sene sonra bugün siz, Ermeni soykırımı için "sözde soykırım" diyorsunuz.

Bu yalanları söyleyen fasist ve ırkçı Türk devletinin propaganda-sidir. Eger içinizde, gerçeği öğrenmek isteyen varsa, 1971-de İstanbulda Toker yayınları tarafından basılan "Anadolunun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması" kitabını okusun.

Gerçekler günes gibi, balçıkla sıvanmaz.

N 5,

"Nairi", N 142, 20.02.2001

CEZASIZ KALAN KATILLER DEVLETİ TÜRKİYE

Fransa, Ermeni soykırımını kabul etti diye birbirinize geçtiniz. Zıvanadan çıkmış deliler gibi bağırp çağırıyorsunuz. Buna derler suçluluk kompleksi.

Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz işlediğiniz suçun korkunçluğunu. Bunun için korkuyorsunuz.

Celal Bayar Ermeniler için "Ya biz kalacaktık, ya da Ermeniler. Mecburduk Ermenileri temizlemeye" demişti.

Anlıyorsunuz, değil mi?

Bugünkü "Türkiye" dediğiniz devlet Ermenilerin soykırımı sayesinde meydana geldi.

Ermenileri soykırımına uğrattınız.

Ve onların vatanını çaldınız.

İşte bunun hesabını vereceksiniz.

İşte bunun cezasını çekeceksiniz.

N 6,

"Nairi", N 143, 6.03.2001

DÜNYANIN EN KORKUNÇ IRKÇI DEVLET TÜRKİYE

"Onuncu yıl marşını" bilirsiniz herhalde.

"On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan".

Nasıl yaratırsınız" Siz "Allah" mısınız?

Yok canım... Türk usülü sağ olsun. Çingene asıllı (fakat farmason üstadı azam) Talât Paşa Ermenilere soykırımına uğrattı. Selânikli Mustafa Kemal Rumları ve Talât Paşadan sağ kalan Ermenileri temizledi. Sonra? Sonra, farmason Yunanlı Venizelos sizinle anlaştı, ve, Yunanstanda (Batı Trakya Hariç) nekadar kılıç zoruyla müslüman olmuş Yunan ırkının en temiz insanlarını Türk diye milyonlarcasını size gönderdi. Sonra, Bulgaristandan, halis muhlis Bulgar ırkından, fakat kılıç zoruyla müslüman olmuş "Pomiak"lar akın akın geldiler.

Yugoslavyadan, hakiki Sırp ırkından, fakat kılıç zoruyla müslüman olmuş "Bosniak"lar da geldiler.

Anadoluda ise haham kızı Yahudi, fakat korkunç Türkçü Halide Edip, soykırım artığı yüzbinlerce Ermeni çocuğunu su katılmamış Türke çevirdi.

Buna ilâve edin, 1915-de ölüm korkusuyla müslüman olmuş Anadoludaki milyonlarca Ermeniye.

4000'senelik vatanında yaşayan bir milleti, ne kadar da kesseniz, bitiremezsiniz), hesap ortada.

İşte böyle yarattınız "on yılda onbeş milyon genç her yaştan".

N 7,

"Nairi", N 144, 20.03.2001

"TULUMBACI" YAHUDI ISMAIL CEM

Türk devletinin Yahudi dış işleri bakanına çok lâkab vermek mümkün. Fakat en yakısanı "tulumbacı" niçin mi? Çünkü son zamanlarda en mühim vazifesi dünyadaki Ermeni soykırımı ateşini söndürmek.

Çat Amerikada. Çat Iranda. Sonra Italyada. Daha sonra Fransada ve en sonra da İsviçrede.

Geçen sene Ekim ayında. Aman Amerikan senatosu Ermeni soykırımını kabul edicek korkusuyla Amerikadayde.

Ordaki Yahudi soydaşlarının yardım ile ateşi söndürmeye çalıştı.

Çok zor oldu. Fakat son saniyede seksi manken B.Clinton sayesinde muafak oldu. Sonra ateş Italyaya sıçradı. Ver elini italya. "Fakat geç kaldı Tatar ağası" ateş her tarafı sarmıştı ve Türk basın yaygara şirketi ateş püskürdü italyaya karşı. Ne tehditler ne küfürler ayıp. Ayıp.

Fakat en mühimi Fransadaki Ermeni soykırımı ateşiydi. İsmail Cem ve kumpanyası çok çalıştı. Çok uğraştı. Fakat boşuna. Ateş çoktan bacaye sarmıştı. Ve biz Türk basın ve TV mafyasının bu kadar köpürmesini görmemiştik.

Ne yalanlar, ne iftiralar. Ve söyliyener kim? İtsanbullu Ermeni esirler. "Yok canım, Türkler Ermenilere bir şey yapmamış", "Ermeniler kesmiş Türkleri". Hoppala! Kim inanır bu kuyruklu yalanlara.

Paris mebusu Deveciyanın dediği gibi "zavallı İstanbul Ermenileri".

Tulumbacı İsmail Cemin en son marifeti İsviçre yangını. Fakat o bu sefer işi sıkı tuttu. Daha 25 Ocak 2001'de Bern'de İsviçre dış işleri bakanı Josef Deiss ile anlaştı. Ne anlaşması" anlayın işte. Türk zenginlerinin İsviçrede o kadar parası var ki.

Fakat, her şeye rağmen İsmail Cem yine korkuyordu. Çünkü

İsviçre mebusu istanbullu Josef Zisyadisi sağı solu belli olmazdı. 13 Mart 2001de Luganoda az kaldı kıyamet kopuyordu. Kopacaktı. Fakat kıl payı kurtuldu. 70'e karşı 73 oyla.

Tebrikler Selânikli İsmail Cem.

Fakat bunun revanşı var. Ve tulumbacı İsmail Cem kormakta haklısın Josef Zisyadis'ten. O çok ateşli delikanlı. Onun ateşini söndürmek çok zor.

N 8,

"Nairi", N 145, 3.04.2001

BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA SİZ HEPİNİZ KATILSINIZ

Almanyadaki (1939-1945) Yahudi "soykırımı" ile Türkiyedeki (1915) Ermeni soykırımının arasındaki fark nedir?

Almanya (1939-1945) ikinci dünya harbinde, Avrupada işgal ettiği memleketlerde yaşayan Yahudileri topladı ve Almanyadaki kamplara doldurdu.

Ve bu Yahudilerin büyük bir kısmı bu kamplarda SS denilen Alman kamp polisleri tarafından öldürüldü.

Alman SS kamp polisleri tarafından yapılan bu katliama Alman halkı hiç bir şekilde katılmadı.

Anadoluda asırlar boyu devam eden Ermeni milletin katliami, 24 Nisan 1915'de Ermeni halkının soykırımına uğratılması ile son buldu.

İttihat ve Terakki partisinin senelerden beri hazırladığı, Ermeni milletin yok etme planı Birinci dünya harbinin kargaşalağından istifade ederek 24 Nisan 1915'de tatbikata konuldu.

İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan Ermeniler hariç, (bu şehirlerde çok Avrupalı yabancı vardı. Onların gözünün önünde tehcir ve katliam yapmak pek aşikâre olurdu) Edirne'den Van'a kadar tüm Ermeni halkı kırksekiz saat zarfında sürgüne zorlandı. Ve jandarmaların nezareti altında yola çıkarıldı. Ve Suriye çöllerine

sürüldü. Sonsuz kabileler halinde ilerlemeye çalışan bu Ermeni sürgünlerin üzerine hapishanelerden salıverilen katil ve eşkiyalar gönderildi.

Ve Anadolu'nun sayısız şehir ve kasabalarında, bu Ermeni tehciri, ittihat ve Terakki partisinin azılı idarecilerinin Türk halkını kışkırtması ile katliama dönüştürüldü.

Ve 1915-te gerçekleştirilen Ermeni soykırımına Almanyadaki Yahudi soykırımının aksine, Türk halkı büyük ekseriyetle katıldı. Uygulanan senaryo şöyledi. Anadolu şehir ve kasabalarında Ermeni halkı tehcir bahanesiyle yola çıkartılırdı. Bir iki saat sonra, pusuda bekliyen ve Ermeni halinin komşuları olan Türkler tarafından, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden hepsi hunhürca, koyunlar gibi boğazlanır ve öldürülürdü, sonra da cesetleri üzerine neleri varsa, elbiselerine varıncaya kadar soyulur ve çalınırdı.

1915-te ittihat ve Terrakki partisi tarafından gerçekleştirilen Ermeni soykırımının hakiki senaryosu budur.

Bu vahşeti yapan Türkler son zamanlara kadar bu Ermeni katliamı "hikâyelerini", avcı masalları gibi çocuklarına, torunlarına iftiharla böbürlenerek anlatırlardı.

Çünkü onların yaptıkları bu korkunç katliam cezasız kalmıştı bugüne kadar.

Onun için hiç çekinmeden anlatırlardı, nasıl erbirinin elli, altmış Ermeni gâvurunu kestiğini.

Hatta, aralarında "şampyonlar" da vardı. Bu şampyonların herbiri en azından beşyüz Ermeni gâvurunun kellesini uçurmuştu.

Biz ölüm döşeğinde, kestiği Ermeni yetimlerinin sesleriyle beyinleri çatlıyan yaşlı Türklerin çektiği cehennem azabına gözlerimizle şahit olduk.

Bu arada minnetle analım bazı temiz yürekli Türk ailelerinin kendi komşuları Ermenileri saklıyarak ölümden kurtardığını.

Böyle "insan-Türkler" de vardı.

Fakat binde bir.

Ve siz, bugün Ermeni soykırımını inkâr ediyorsunuz.

Ve sonuna kadar da inkâr edeceksiniz.

Fakat... bekleyin. Göreceksiniz.

Dünyanın cezasız kalmış, son eşkiya devletinin ömrü çok sürmiyecektir.

N 9,

"Nairi", N 146, 24.04.2001

24 NISAN 1915

**TÜRK EŞKIYA DEVLETİNİN
ERMENİ MİLLETİNE KARŞI
OYKIRIMINI BAŞLATIĞI TARİHTİR**

Türk eşkiya devleti Ermeni milletini ortadan kaldırmak için, verdiği idam kararını 24 Nisan 1915 tarihinde infaz etmeye başladı.

Siz, vahşi Türkler, kelle uçurtmakta dünya şampyonunuzdur.

Bilirsiniz ki kellesi olmıyan vucut yüzde yüz ölüdür.

Bir milletin başı kimdir?

Aydınlar, yazarlar, entelektüeller.

O halde, Ermeni milletini ortadan kaldırmak için ilk iş olarak onların aydınlarını, yazarlarını öldürmek lâzımdı, ki Ermeni milleti başsız kalsın.

24 Nisan 1915 gecesi İstanbulda bulunan bütün Ermenileri gelenlerini aydınlarını, yazarlarını topladınız ve hepsini Çankıraya ve Ayasa sürdünüz. Ve orada hepsini yavaş yavaş öldürdünüz.

İşte böyle başladı, 24 Nisan 1915-te Ermeni milletinin soykırımı.

Ondan sonrası kolay oldu başsız kalan Ermeni milletini temizlemek.

Trakyadan, Anadoludan, Edirnedan Vana kadar bütün şehirlerde, kasabalarda, köylerde bulunan bütün Ermenileri, yaşlı genç, çoluk çocuk hepsini topladınız ve jandarmaların nezareti altında koyun sürüleri gibi aç, susuz sürdünüz.

Ve Dahiliye vekili Talât Paşa'nın emriyle çoluk, çocuk demeden hepsini boğazlıyarak öldürdünüz.

24 Nisan 1915-te başlattığınız Ermeni milletinin soykırımında tatbik ettiğiniz korkunç zulmü, tarihin hiçbir devrinde hiçbir devlet yapmamıştır.

Ne Cengiz Han'ın ne de Timulenk'in "vahşet" sizin 1915'teki Ermeni soykırımındaki vahşetinize erişemez.

Bu bakımda, siz "dünyanın en korkunç cellâtlar devleti" lâkabını iftiharla taşıyabilirsiniz.

Fakat bütün Ermeniler için en acı olan gerçekleştirdiğiniz bu korkunç Ermeni soykırımına karşı, sizin bugüne kadar cezasız kalmanızdır.

Ve siz cezasız kaldığınız müdetçe dünyada adaletten söz etmek mümkün değildir.

Geriye kalır, yalnız "ilâhi adalet", allahın adalet!

Eğer Allah mevcutsa inanin sizin gibi insanlığın yüzkarası bir devlet "Türk devleti" muhakkak layık olduğu cezayı görecektir.

N 10,

"Nairi", N 147, 8.05.2001

**YEYİN EFENDİLER YEYİN,
PATLIYANCAYA KADAR YEYİN
AMERİKAN GÂVURUNUN MİLYALARCA
DOLARINI. HELÂL OLSUN SİZE.**

Tebrikler Türkiye ekonomi bakanı Kemal Derviş. 27 Nisan 2001 Cuma günü Amerikadan yine 10 milyar dolar kopardın.

Halbuki, bundan bir kaç ay evel 2000 yılının son aylarında Amerika size 10 milyar dolar vermişti.

Ne oldu bu milyarlarca dolarlara? Ne olacak, hop, hop, saralom. Uçtu gitti, toz oldu.

Hokkabazlardan, yalnız Cavit Çağlar'ın ismi ortada. Tesadüfe bakın ki, o da Amerikada" ya öteki hokkabazlar? Bu kadar milyarlarca doları yalnız Çağlar yiyemez ki: sen de çok safsın. Bilmiyor musun?

"Devlet malı deniz: yemiyen domuz".

Sana doğrusunu söylüyeyim mi?

"Çok karıştırma. Altından şokola çıkar".

Pek iyi amma. Bu kadar da olmaz ki.

Geçen Mart ayındaydı dolar yediyüzbin liradan, bir milyon iki yüzbin liraya fırladı. Türk lirası bir gün içinde değerinden yüzde yetmiş kaybetti.

Buna bizim bildiğimiz iflâs derler: iflâstan da beterdi vaziyet.

Ondan sonra, bir fırtına, bir fırtına, ha battık, ha batıyoruz.

S.O.S, S.O.S, S.O.S

Aman, Amerika, etme eyueme.

Bizi kurtar. Siz, neredesiniz onu yapacağız.

İstedığınız reform kanunları meclisten çıktı, çıkıyor.

Ve sonra, oldu da bitti maşallah.

En sonunda Kemal Derviş Amerikayı kandırdı. Yaşasın gâvur samamca.

Ve Kemal Dervişin gebinde keklik on milyar dolar: şimdi eski defterleri kapadık. Yenisine bakalım.

Bu anlattıklarımız işin resmi tarafı, madalyanın yalnız bir yüzü. Madalyanın öteki yüzü ne ki?

Siz öcü masalı nedir bilir misiniz?

Bizim zamanımızda çocukları uslu dursunlar diye: "Öcü geliyor, öcü geliyor" diye korkuturlardı.

Aynı şekilde şimdi "Türkiyede Hezbollahlar iktidara gelecek" diye Amerikayı korkutuyorlar. Amerika da, öcü-Hezbollah-lar Türkiyede iktidara gelmesinler diye, bastırıyor milyarlarca doları Türkiyeye.

Hikâye bundan ibaret. Fakat, ben size doğrusunu söylüyeyim mi? Amerikanın hakikatte Hezbollahlardan korkusu yok (aslında Hezbollahlar Sovyetlere, şimdi de Ruslara ve Çinlere karşı kışkırtan

Amerikan CıA'sıdır).

Amerikanın endişesi İsrail için. Türkiye İran gibi Hezbollahların eline geçerse İsrailin güvenliği tehlikeye gider. Amerika bundan korkuyor.

İşte bu sebepten Amerika öcü parası olarak Türkiyeye milyarlarca dolar veriyor.

N 11,

"Nairi", N 148, 22.05.2001

YALANLAR ÜZERİNE KURULMUŞ BİR DEVLET "SÖZDE TÜRKİYE"

Ermeni soykırımı için "sözde soykırım" diyorsunuz. Haklısınız böyle söylemeye.

Çünkü hakikatı söylediğiniz gün Türkiye denilen yalanlar üzerine kurulmuş bu devletin sonu gelir.

Sizin nereniz Türkiye?

1920'e kadar Türk devleti diye bir şey yoktu. Osmanlı devletiydi ismi. Ve 1918'de sizin sonunuz gelmişti.

Ve Osmanlı devleti denilen katliam ve yağma sistemi üzerine kurulmuş haydutlar devleti insanlığın vücudunda bir habıs ur gibi kesilip atılacaktı.

Fakat son hakikada şansınız yine yürüdü.

Batı devletlerinin yüksek menfaatleri ve onların dizginlerini elinde tutan görünmez korkunç kuvvet sizin ölümünüze mani oldu. Ve siz yine dört ayak üstüne düştünüz. Ve hokkabazın sandığından çıkan tavşan gibi Osmanlı devletinin tabudundan da Türkiye denilen ücübe çıktı. Ve Makedonya locasında mason olarak, Selânik doğumlu Atababanız Türklüğün havarisi olarak ortaya çıktı.

Artık ne nutuklar, ne nutuklar. Türk de Türk? Türkiye de Türkiye.

Kim bu Türk? Herkes Türk?

İster Arab ol, ister Kürd. İster Ermeni ol, ister Rum.

"Ne mutlu Türküm diyene".

Çünkü Türke denilen bir nesne yok ki.

Ondan sonra şişir de şişir.

Damarlara kuvvet şurubu.

Atababa damarlarınızdaki asıl kandan bahsetmiş. Bu hangi kan acaba? Pomak mı? Boşnak mı? Çerkez mi? Arnavut mu? Sakın Ermeni kan olmasın?

N 12,

"Nairi", N 149, 5.06.2001

OSMANLI MUCİZESİ

Nasıl, cihangirane bir devlet çıkardınız bir aşiretten?

Nasıl mı? Sağ olsun Osmanlı yatağanı.

"Ya müslüman olursunuz, ya da kelleleriniz uçar bu yatağanla". Bu "mucize cümle" açtı size "açıl susam açıl" masalındaki gibi bütün muvaffakiyet kapılarını.

Çok zordu, sizin esir halklarımız için, bu korkunç "seçimde" bu hayat memat meselesinde "hayata" karşı "ölümü" seçmek?

Bu her babayığitin harci değildi. Buna rağmen sayısız inançlı hıristiyanlar ölümü seçti... ve kelleleri uçtu yatağanla.

Fakat milyonlarca zavallı insanlar bu cesareti gösteremedi. Ve "hak dinini" kabul ettiler, ve müslüman oldular.

"Ama kırk yıllık yani, olur mu kanı"? Fakat oldu, zor oyunu bozar.

Ve bu katliam ve yağma siyasetiniz sayesinde ilerlediniz Anadoluda, Balkanlarda... ta Viyana kapılarına kadar.

Sırbistandaki Boşnaklar, Bulgaristandaki Pomaklar, Albanyadaki Arnavutlar bu sizin korkunç yatağanınızın meydana getirdiği vahşetin "piçleridirler".

Fakat Viyana kapılarında bu oyun bitti. Polonya kralı Yan Sobeskinin Viyana kapılarında 1683'de size vurduğu darbeden sonra, bir daha iflâh olmadınız.

Çünkü Viyana mağlubiyetinizden sonra, sizin yağma üzerine kurulmuş siyasetiniz iflâs etti. Yağma edilecek başka toprak zapt edemediğiniz için başladığımız gerilemeye. Fakat huylu huyundan vaz geçmez. Alışmıştınız yatağanla kelle uçurmaya.

1809 yılında sizin zulüm idarenize karşı isyan eden Sırbistandaki Niş şehri halkını yarattığımız terrörle kana buladınız. Ve kestiğiniz Sırp vatanperverlerinin kellelerini üst üste yığarak korkunç bir "kelleler kulesi" inşa ettiniz. Ki Sırp ibret alsın, korksun, ve bir daha isyan etmesin.

Sırp, istiklâllerini kazandıktan sonra bu "kelleler kulesini" sizin vahşetinizin inkâr edilmez bir delili olarak muhafaza ettiler. Bugün bu "kelleler kulesi" bütün Sırp için çok mukaddes bir ibadet yeridir. Ve Niş şehrine giren ana yol üzerinde, dört lisanda yazılmış, Sırpça, İngilizce, Fransızca, Almanca "Tower of Cranes", "La tour des cranes", "Schadelturm" büyük bir ilân, bu mukaddes "kellelerin kulesinin" giriş yerini gösterir.

Ve siz, Türkler, yolunuz düşerse, ve Niş şehrinden geçerseniz, gidin görün, sizin vahşetiniz utanç verici "eserini". Bir ziyaret ettik ve gördük Niş şehrindeki bu korkunç "kelleler kulesini".

Ve bir Ermeni olarak, Ermeni soydaşlarımız Anadoluda, sizin asırlar boyu süren zulmünüz altında nasıl ızdırab çektiğini ve en sonunda 24 Nisan 1915 de başlattığımız Ermeni soykırımıyla nasıl yok edildiğini düşündük.

Ve Türk vahşetinin inkâr edilmez eseri olan kelleler kulesini ölümlerinin önünde gözlerimiz yaşlı olarak hürmetle eğildik.

Yalancı Türkler, bu kuleye ne diyeceksiniz?

Bu kelleler kulesi de, sizin ifadenize göre "sözde katliam" mı?

Ermeni "sözde soykırımı" gibi.

N 13,

"Nairi", N 150, 19.06.2001

**GIRECEKSİNİZ EFENDİLER.
DEFOLUP GIDECEKSİNİZ.
GELMİS OLDUĞUNUZ ORTA ASYA
STEPLERINE.**

Siz, Osmanlı tarihini bilir misiniz?

1683 senesinde Viyana kapılarına kadar ilerleyen Osmanlı ordusunu teşkil eden askerlerin ismi yeniçeriydi.

Yeniçerilerin kim olduğunu bilir misiniz?

Hepsi de Yunan-Sırp-Bulgar-Ermeni ailelerinden kılıç zoru ile çalınmış beş-altı yaşlarında Hıristiyan erkek çocukları idi.

Bu çocuklar sünnet edilerek müslümanlaştırılır ve yeniçeri ocaklarında devşirilir, ve Osmanlı cengaveri olarak yetiştirilirdi.

İngiliz tarihçisi Arnold Toynbeenin (1934) de yazdığına göre: "Bu Hıristiyan asıllı yeniçeriler kendi asıllarını unutmışlardı, ve tamamen Osmanlı vahşi ve zalim şansiyetini almışlardı. Ve bu yeniçeriler Yunan-Sırp-Bulgar Ve Ermeni topraklarında yağma için ilerleyen kendi soydaşlarını en vahşi şekilde öldürürlerdi".

İşte bu vahşetiniz sayesinde ilerlediniz Viyana kapılarına kadar.

1820 senelerine kadar Yunanistan sizin işgaliniz altındaydı.

Eski Yunan tarihinin en kıymetli tapınağı Atina Akropolunun Parthenonu'nu "barut deposu" yapmıştınız.

Ve 1867'de barut deposu infilâk etti. Ve Yunan tarihinin iftiharî Parthenon harabeye döndü.

1820'lerdeki Yunan isyanında okadar vahşiyane davrandanız ki meşhur Fransız yazarı Victor Hügo "Yunan çocuğu" ismini taşıyan süründe sizin vahşetinizi şu cümlelerle tarihin sahifelerine geçirdi. "Türkler burdan geçti her yer harabe halinde her kes yaş içinde". (1828 Victor Hügo)

Siz Kapadokya bilir misiniz?

Siz, bu yerlere "peri bacalari" diyorsunuz.

Siz, Hıristiyanlığın beşiği olan bu kutsal topraklarda, kayaların içinde, oyularak meydana getirilen bu kiliseleri ziyaret ettiniz mi?

Ve bu oyma kiliselerin duvarlarını süslüyen Bizans sanatının harikası olan freskleri gördünüz mü?

İsa peygamberin ve Hıristiyan azizlerinin resimleriyle bezenmiş bu fresklere dikkat ettiniz mi?

Biz gittik, gördük. Ve gördüğümüz faciadan dolayı kahrolduk.

Çünkü bu fresklerin üzerindeki İsa peygamberin ve azizlerinin çocuğunun gözleri oyulmuştu. Sizin, aşırı dincilerinizin kışkırtması ile bu dünya harikası freskler gâvur resimdir diye "alçak eller" tarafından tahrip edilmişti.

1923'e kadar, bu kiliselerin sahiplerini hunharca öldürdünüz. Ve sonra da bu sanat harikası fresklerin üzerine sizin vahşetinizin "damgası" vurdunuz.

N 14,

"Nairi", N 151, 3.07.2001

GIRECEKSİNİZ EFENDİLER.

DEFOLUP GIDECEKSİNİZ.

GELMİS OLDUĞUNUZ ORTA ASYA

STEPLERINE. - 2

Son zamanlarda sizin palavracı, yaygaracı gazetelerinizde işmi çok geçiyor.

Milattan sonra 1000 senelerinde Ermenistan krallığının merkezi "Ani" şehri idi.

Bu şehrin Ermeni tarihinde ismi "binbir kilise şehri Ani" diye geçer.

Bugün bu binbir kiliseli Ermeni krallığının merkezi "Ani" şehriden kala kala bir tek, oda yarı harabe halinde kilise kaldı.

Ne oldu bu binbir kiliseye?

Siz, vahşi Türkler, bu kiliseleri yaktınız, taşlarını kullandınız, çoğunu kireç yaptınız.

Son kalanları da 1945'ten sonra Milli şefiniz İsmet İnönü'nün emri ile dinamitle havaya uçurdunuz.

Milli şefinizden emir gelmişti: "Ermenilerden iz kalmıyacak"

Bugün işgal ettiğiniz Batı Ermenistanın sayısız kasaba ve köylerinde onbinlerce Ermeni kilisesi vardı.

Ne oldu bu kiliselere?

Büyük Fransız şairi Victor Hügonun söylediği gibi: "Türkler burdan geçti, her yer harabe ve yaş".

Doğu Roma imparatorluğunun merkezi, imparator Constantin tarafından kurulduğu için şehrin ismi "Constantinople" idi.

Bu şehrin ismi 1930'e kadar resmen "Constantinople" olarak kaldı.

1930'da siz "Constantinople" ismini sözde türkleştirdiniz. "İstanbul" yaptınız.

Hakikatte "İstanbul" ismi de Yunanca "İstinboli" isminin devşirmesidir.

Fakat İstanbulun ismini ne kadar da değiştirirseniz değiştirin, İstanbul yine gâvur şehridir. İstanbuldan çıkarın Bizanstan kalan tarihi anıtları.

Çıkarın Ermeni devşirmesi, Kayserinin "Ağırnas" köyünden büyük mimar Sinanın eserlerini. Ve bilhassa çıkarın 19. asırda Ermeni Balyan mimarlar ailesinin inşa ettiği eserleri.

İstanbulun süsü olan Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi saraylarını ve Balyanların inşa ettiği sayısız harika yapıtları. Geriye ne kalır?

İstanbulda kala, kala, kalır yalnız iğri, büğrü beton apartımanlar ve bilhassa gecekondu.

Siz, bütün tarih boyunca "Osmanlılar" olarak işgal ettiğiniz topraklarda yalnız vahşet ve dehşet saçtınız.

Tarihin iftiharla andığı abideleri yıktınız.

Mamureleri harabeye döndürdünüz.

Siz, bu topraklarda oturmaya layik değilsiniz.

Nasıl, Viyana'dan, Belgrad'dan, Atina'dan, Sofya'dan, Bağdat, Şam ve Beyrut'tan kovulduysanız, o şekilde de medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan ve "Constantinople"dan da defolup döneceksiniz Orta Asyanın steplerine.

N 15,
"Nairi", N 152, 17.07.2001

BİR FRANSIZ YÜN UZMANININ ANLATTIKLARI

Sene 1948. Sümerbankın davetiyle Fransadan bir yün uzman, Istanbula gelir. Ve Anadolu koyunlarının yün cinslerini tesbit etmek için, Sümerbanktan bir sorumlu ile beraber Doğu Anadolu şehir ve kasabalarında tetkik seyahatine çıkar.

Fransız uzmanı, Sümerbankın sorumlu memuru ile koyunlarının otladığı yaylaları da ziyaret eder.

Ve bu dolaşmalar esnasında Fransız uzmanın dikkatini dinamit patlamaları çeker. Yakından alâkadar olur ve görür ki: bir subayın nezareti altında Türk askerleri yüksek tepeler üzerinde inşa edilmiş Ermeni tarihi manastir kiliselerini dinamitleyip yıkmaya çalışıyorlar.

Fransız uzmanını Türk subayına sorar: "Dağ tepelerindeki bu tarihi Ermeni kiliselerinin ne zararı var size?"

Türk subayı şu cevabı verir: "İsmet İnönünden emir var. Ermenilerden hiç bir iz kalmıyacak".

N 16,
"Nairi", N 153, 31.07.2001

KAYSERLİ BİR ERMENİ GENCİNİN ANLATTIKLARI

"Ermeni gencinin Türkçe olarak anlattıklarını, kendi sözlerine sadık kalarak vermiye çalışacağız"

1915'ten evel Talas çok mamur bir şehirmiş. Çok sayıda Ermeni yaşarmış Talasta. Rum da varmış ama, Rumlar Ermeniler kadar değilmiş, yukarı mahalle hep Ermeni imiş.

26 tane mahalle fırını çalışmış.

Gülbenkyanın ailesi Talaslıdır. (Meşhur milyarder Kalust

Gülbenkyan - Mistr Yüzde Beş).

Genç Gülbenkyan Avrupaya gitmiş okumaya. Sonradan milyoner olmuş, ve istemiş ki Talasta kendi adına bir kilise inşa edilsin. "Çok güzel bir kilise olsun, harcanan para mevzubahis de gil" demiş. Ve çok güzel bir kilise yapmışlar. Çok sağlam taşlar kullanmışlar. Ve iki taşı üst üste konduktan sonra, arasına kurşun dökmüşler. Bu kilisenin istisnası bir çanı varmış. Çaldığı zaman Kayseriden duyulmuş. Çan, tunç ve altın karışımı imiş. şimdi bu çanı Erciyas dağına koydular.

Sisli havalarda yolunu şaşırın kayakçılar olursa, tipili havalarda o çanın sesine gelsin, bulsun, kaybolmasın diye.

Bu kilisenin boyasını yapan nakkaş (ressam) bu kilisenin resimlerini çizerken, 105 sarı liralık şarap içmiş, o kadar güzel motifler işlemiş...

Sonradan, 1950. senelerinde Kayseriye bir vali geliyor "Nazmi Toker" isminde. "Ermeni eseri kalmıyacak" diye bu kiliseyi dinamitle yıktırıyor. Kurşun döküldüğü için, kazmayla yıkamıyorlar.

Ve şimdi bahçe olarak kullanılıyor. Ağaçlar dikili.

Başka hiç bir kilise eseri, taşı falan kalmamış vaziyette. Olay bu...

Yalnız, dedem ölmeden, Gülbenkyan ailesinin üstü Ermenice yazılı mezar taşını almış eve getirmiş.

Bu kiliseden kalan yeğane hatıra: Gülbenkyan ailesinin mezar taşı.

N 17,

"Nairi", N 154, 14.08.2001

BABASI SIVASLI OLAN BİR ERMENİ GENCİNİN ANLATTIKLARI

Ben, İstanbulda doğdum. Annem İstanbul doğumludur.

Babam ise 1904'te Sivasta doğmuş.

Ben liseyi 1948 senesinde bitirdim.

O senelerde başımızda Milli şef İsmet İnönü vardı.

1948 senesinde, birden kırk yıllık diktatör Milli şef İsmet İnönü, demokrat oluverdi.

Nasıl mı? İngiliz Çörçil sayesinde. İsmet İnönü, 1939'dan 1943'e kadar Almanlara çok "flört" etti, eğer Stalingrad Almanların eline düşseydi, Almanlarla birleşip Ermenistan üzerinden Rusyaya hücum edecekti.

Fakat havesi kursağında kaldı Milli şefin. Stalingrad düşmedi, ve aksine Almanlar yenilmeye başladılar.

Ve Milli şef mecburen İngilizlere döndü.

Ve Çörçilin emirlerini harfiyen tatbik etmeye başladı çünkü Çörçilin derdi imanı Türkiyenin Rusların eline geçmesine mani olmaktı.

İnönü, Çörçilin ilk emri olarak Almanyaya harb ilân etti. Ama ne biçim harb bu? Almanlar uzun zamandan beri Balkanlardan, çekilmişler, nerde ise Almanyaya döneceklerdi.

Fakat Çörçil için mühim olanı, Türkiyenin müttefikler safında görünmesiydi.

Sonra Çörçil İsmet İnönüye "demokrat olucaksın" emrini verdi, ve Milli şef İnönü demokrat İnönü oluverdi.

Bune biçim iş? Devlet mi idare ediyorsunuz? Tiyatro mu oynuyorsunuz?

Sen ona bakma, tiyatro, miyatro, Çörçil Türkiyeyi müttefik ve demokrat olarak bütün dünyaya utturdu ya. Ona bak.

Ve Ruslar bu işte avucunu yalladı.

Fakat gel bak ki bu demokrat oyunu İstanbul gayri-müslümlerine de yaradı.

1948'e kadar gayri-müslümler çöplü bile olamazken, sözüm ona demokrat İnönü, lise bitiren gayri-müslümlere yedek subay olma hakkı verdi.

Ve ben 1949 senesinde yedek subay oldum, ve 1949 senesinin sonbaharında babamın doğduğu şehir olan Sıvasta yedek subay olarak vazifeye başladım.

Sıvasta ilk iş olarak babamın bana çok methettiği Sıvasın büyük Ermeni kilisesini ziyaret ettim.

Kiliseyi malzeme deposu yapmışlardı.

Fakat o vaziyette bile kilise yine çok ihtisamlı idi. Düşünün, İstanbulun en büyük Ermeni kilisesi olan Galatasaraydaki Üç horan kilisesinden daha büyük bir kiliseyi malzeme deposu yapmışlar.

Sıkıntımdan kilisenin kapısındaki kahvehaneye gittim oturdum. Bir kahve içtim.

Bir müddet sonra ne göreyim? Bir bölük asker başlarında bir ast çavuşla geldiler. Ellerinde kazma kürekler kiliseye yöneldiler. Kilisenin içinde bulunan malzemeyi dışarı taşıdıktan sonra, anladım ki kiliseyi yıkmaya çalışıyorlar.

Artık orda duramazdım... Fakat bir hafta sonra merak ettim ve kiliseyi ne yaptılar diye bakmaya gittim.

Bir bölük asker kazma küreklerle çalışıyorları gene. Fakat olduğu gibi yerinde duruyordu. Bir bölük asker kilisenin bir tek taşını bile sökmemişlerdi.

Üzerimde subay elbiseleri vardı. Ve askerlerin komutanı olan ast çavuşun yanına gittim, ve ona sordum: "Neden yıkıyorsunuz bu kiliseyi?"

Ast çavuş bu cevabı verdi: "Kilisenin yıkılma tehlikesi var".

Ve bu cevap üzerine artık dayanamadım ve dedim ki: "Utanmaz herifler. Bir haftadan beri, sizi seyrediyorum. Bir bölük asker kazma küreklerle çalıştınız. Fakat bir haftadır kilisenin bir taşını bile taşını bile sökemediniz. Ve bir de kalkıyorsunuz kilisenin yıkılma tehlikesi var diyorsunuz. Allahtan korkunuz, yalancılar".

Bu sözleri söyledikten sonra ayrıldım kilisenin yanından.

Ve askerliğim bitinceye kadar, bir daha gitmedim kilisenin yanına.

Ve seneler sonra bir müşterimden öğrendim ki, Sivasın o muhteşem Ermeni kilisesini 1950 senesinin Nisan ayında dinamitle yıkmışlar.

N 18,

"Nairi", N 155, 28.08.2001

VARTAN ISMINDE, İSTANBULLU BİR ERMENİ GENCİNİN AĞLAYARAK ANLATTIKLARI

Ben, 1947 senesinde lisenin son sınıfından, babam aniden vefat edince aileme yardım etmek için mecburen okuldan ayrıldım, ve babamın işinde, büyük karedeşimle çalışmaya başladım.

Altı ay sonra beni askere çağırdılar, ve beni doğu vilayetlerinden Muşa sevk ettiler.

Muş hakkında dedelerimden işitmiştim ki, Muş, 1915'e kadar çok mamur bir Ermeni şehiri imiş.

Muşta, askeri garnizonda vazifeye başladım. Komutanımız, Mustafa Yalın isminde bir yüzbaşıydı. Komutan çok sert karakterli bir subaydı. Yüzü hiç gülmezdi. Askerlerin ufak bir hatasını elindeki kamçı ile avuçlarının içine vurarak cezalandırırdı.

Askerlerin içinde en tahsillisi ben olduğum için, yüzbaşı zor işleri bana yaptırırdı. Ben beceririm diye.

Muşun umumi olarak iklimi çok sert değildi, başka doğu vilayetlerine kıyasen.

İzinli olduğum zamanlar Muşun carsıcına gider, orda kahvehanede oturur, Muşlularla konuşurdum.

Ermeni olduğumu öğrenince, önce benden uzak durdular. Zamanla aramızdaki buzlar eridi, samimileştik.

Bana anlattıklarına göre, Muş ovasını çevrileyen dağların birinin eteklerinde yüksek bir tepenin üzerinde meşhur "Muş Sultani Surb Garabet Manastırı" varmış.

Ermenilerin zamanında çok kutsal bir yer imiş. Çok uzaklardan hacılığa gelirlermiş bu manastıra.

Eski Muşluların anlattıklarına göre, bu manastırdaki Ermeni papazları çok gelişmiş bir tarım ve hayvancılık kombinasyonu kurmuşlar.

Manastır etrafında beslenen koyunların ve ineklerin sütleri, dağ

yamaçlarından borularla ovaya akıttılar, oradan da sütler güğümler-ile Muşa getirir ve orda dağıtılmış.

Eski Muşlulara sordum: "şimdi ne oldu bu manastır?"

"Ermeniler gittikten sonra (daha doğrusu Ermeniler kesildikten sonra demek istiyor) manastır sahipsiz bakımsız kaldı. Dağ başında öyle duruyor" dediler.

Bir gün yüzbaşı beni çağırdı ve "bugün mühim bir vazifemiz var" dedi. "Ne vazifesi?" diye sordum. "Görürsün" dedi.

Sonra yüzbaşı, üç kamyona askerleri doldurdu, beni de kendi Jeepine aldı.

Ve bir saat kadar dağ yollarında gittikten sonra, yüksek duvarlarla çevrili bir kalenin önünde durduk.

O zaman anladım ki "Surp Garabet" manastırına gelmişiz.

Yüzbaşı: "İsmet paşadan emir geldi, kiliseleri dinamitle yıka-cağız" dedi.

Ben aptallaşmışım, ağlanaklı oldum.

Fakat mecburdum emrini dinlemeye.

Yüzbaşıya baktım, o gülmez adam keyiflenmiş gülüyordu bugün.

Ermeni kiliselerini, Ermeni Vartanın elleri ile havaya uçurtmuştu.

Bugün aradan on sene geçti. Çoğu zaman, dinamitle yıktığımız kiliselerin seçi manzarası gözümün önüne gelir ve göz yaşlarım kendiliğinden akmaya başlar. Ve lânet okurum yüzbaşı Yalina, ve bilhassa inönüye, inönüye.

N 19,

"Nairi", N 156, 11.09.2001

OLAYLARIN YARGISI

Sene 1945. müttefiklerin Almanayaya karşı zaferin yakın olduğu aylardı. Ve şubat 1945'te Staline, Roosevelt ve Churchill Yaltada toplandılar, ve harp sonu Avrupasının haritasını çizdiler.

Ve Roosevelt Churchill'in homur danmasına rağmen Stalinin bir

çok tekliflerini kabul etti.

Unutmuyalım ki, İkinci Dünya Harbinde Sovyetler 20 milyon insan kaybetmişlerdi.

Yaltada alınan kararlardan, bizim için en önemli olanları:

1. Türkler, Boğazlarda Sovyetlere üsler verecekti.

2. Kars ve Ardahan Sovyetlere iade edilecekti.

Gel gör ki Roosevelt, Nisan 1945-te aniden vefat etti.

Ve yerine geçen yeni Amerikan cumhurbaşkanı Truman Ağustos 1945'te Potsdam konferansında Rooseveltin Yaltada kabul ettiği birçok kararları redetti.

Trumanın redettiği kararlar arasında, Türkiyenin Sovyetlere Boğazlarda üs vermesi ve Kars ve Ardahan iade etmesi vardı.

Buna rağmen 1946 senesinde Sovyetler Türkiyeye nota verdiler ve Boğazlarda üsü ve Kars Ardahanın iadesini talep ettiler.

O zaman Truman "Amerikanın hudutları Karstan başlar" diyerek Türkiyenin yardımına koştı.

Ve Ruslar mecburen daha ileri gidemediler. Çünkü o senelerde Amerikanın elinde atom bombası vardı, ve Ruslar daha atom bombası yapmamışlardı.

Ve Milli şef İsmet İnönü rahat bir nefes aldı.

Fakat İnönü iskillenmişti. "Ya Amerika fikir değiştirirse", "Ya Trumanın yerine gelen, Roosevelt gibi Sovyetlerin tarafını tutarsa", "ya Birleşmiş Milletlerden bir heyet gelir de Doğu Anadolu'da bulunan Ermeni kiliseleri görüp "bu toprakların hakiki sahipleri Ermenilerdir" diye rapor verirse "bu bizim için iyi olmaz dedi".

Milli şef "ne yapabiliriz" diye düşündü. Biraz sonra "Evreka" dedi.

Bulmuştu hal yolunu. Ermeni kiliselerini ortadan kaldırmak lâzımdı ki, Ermenilerden iz kalmasın. Ve öylede yaptı.

Bir kaç ay sonra belli başlı tarihi Ermeni kiliseleri, İsmet İnönünün emriyle dinamitle havaya uçuruldu.

"Nairi" gazetesinde dört sayıdır devam eden muhtelif şahitlerin anlattıkları, tarihi Ermeni kiliselerinin dinamitle havaya uçurulması olayları İsmet İnönü endişelerinin neticesidir.

Fakat 1948 senelerinde, başka bir olay patlak verdi. Ve bu olay İsmet İnönü'ü kara, kara düşünürdü.

1933 senelerinde, Almanyada Hitler iktidara geldikten sonra, Yahudi asıllı ve Almanca konuşan bir çok profesörler Türkiye'ye geldiler. Bu arada, Hitler'e karşı olan bir kaç Alman profesörü de Türkiye'ye geldi.

Bu Alman asıllı profesörlerden biri, güzel sanatlar akademisinde ve edebiyat fakültesinde "Sanat tarihi" dersi veren Ernst Dietz idi. Ernst Dietz 1948 senelerinde İstanbul'da "Selçuk sanatı" ismini taşıyan bir kitap neşretti.

Fakat kitap neşredildikten bir müddet sonra profesör Ernst Dietz'in bu kitabı polisler tarafından toplatıldı.

Ve profesör Ernst Dietz'in güzel sanatlar akademisindeki ve edebiyat fakültesindeki vazifesine son verildi.

Ne olmuştu? Sebebi ne idi bu kovulmanın?

Profesör Ernst Dietz, yazdığı bu kitapta "büyük bir hata" yapmıştı. Çünkü Ernst Dietz, "Selçuk sanatı" ismini taşıyan bu kitapta "Selçuk sanatı Ermeni sanatının devamıdır" demek cesaretini göstermişti.

Ve bu sebepten, yukarıdan gelen (İsmet İnönü'den) emirle kitabı toplanmış ve işine de son verilmişti.

Burada, Selçuk eseri diye tanıtılan "Ahlat" daki bir kümbetin resmini yayınlıyoruz.

Bu Selçuk kümbeti (mausolee) Ermeni mimarı sanatının inkâr edilmez numunesidir.

İsmet İnönü, Ermenilerin izlerini ortadan kaldırmak için, Ermeni kiliselerini dinamitle yıktırdı.

Daha sonra "Selçuk sanatı, Ermeni sanatının devamıdır" diyen Alman profesörünü işinden attırdı ve yazdığı kitabı polislere toplattırdı.

Fakat, Selçuklar zamanında inşa edilmiş ilân ve Ermeni mimarı sanatının temsilcisi bu kümbetleri, İsmet İnönü hiç dinamitlemeyi düşündümü acaba?

N 20,

"Nairi", N 157, 25.09.2001

SIZ TÜRKLER, ERMENİ SOYKIRIMINI INKÂR EDİYORSUNUZ

Haklısınız. Sizin için, Ermenileri kesmeniz, olağan bir şeydi. Çünkü asırlar boyunca, Ermenileri, koyunları gibi kesmeye, mallarını, mülklerini, kızlarını çalmaya aleçmectenez.

Ermeni soykırımı (sözde) bilmiyen Türkler büyük babalarınıza sorun gizliden, onlar size Ermenileri nasıl kestiklerini iftiharla anlatırlar.

Yaşar Kemal'in "İnce Memet" romanını okuyun. Bu romanda iki Adanalı zengin aga, birbirleriyle laf yarısına tutulurlar. Birisi: "Yok, sen Ermeni Garabetin mallarına kondun" der. Ötekisi cevap verir: "Hadi canım sen de. Senin Ermeni Kirkordan aldıklarının yanında benim aldıklarımın hesamesi okunmaz". Bu günün Anadolu Türk zenginlerin "altlarını" biraz karıştırınız.

Hepsinin sicilinde Ermeni soykırımında ele geçirdikleri zenginlikler ortaya çıkar.

Bu hadiseleri, binlerce, onbinlerce çoğaltınız. O zaman Ermeni soykırımının hakikatleri ortaya çıkar. Fakat, siz Türkler, sizin hakikatle alâkanız yok ki.

Çünkü, sizin her şeyiniz sahte. Her şeyiniz yalan.

N 21,

"Nairi", N 158, 9.10.2001

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE"

Saygı değer ve değmez Türkler: siz "milleti sadıkayı Ermeniye" cümlesini hiç işitsiniz mi?

Bu cümleyi sizin hunhar padişahınız, kanlı sultan Abdul Hamit söylemişti, 1876-da Ermeni milletinin Osmanlı devletine karşı gös-

terdiği sadakatı takdir etmek için.

Çünkü Osmanlı devletinin işgali altında yaşayan Yunanlılar, Sırlar ve Bulgarlar birer, birer isyan etmişler ve istiklâllerine kavuşmuşlardı.

Yalnız Ermeni sonuna kadar Osmanlı devletine sadık kaldılar.

1876-da Ruslar İstanbulun kapılarına Ayastafanos'a kadar (bugünkü namı diğer - Yeşilköy) gelmişlerdi. Ve İstanbul, Rusların avuçlarının içindeydi.

Doğuda Rus orduları, Batı Ermenistanın büyük bir kısmını kurtarmışlar, Erzuruma kadar ilerlemişlerdi.

Ve Ermeniler de, Yunanlılar, Sırlar, Bulgarlar gibi Osmanlı boyunduruğundan kurtulacaklardı.

Fakat ozamanki İstanbul Ermeni patriği Nerses Varjabedyan Ermeni milletinin kaderiyle oynadı, ve Osmanlı devletine karşı sadakatını göstermek için bütün Ermeni kiliselerinde okunmak üzere su tebliği yayınladı.

"Osmanlı devletini müdafaa etmek, Ermenistan müdafaa etmek demektir, bilhassa Ermenilerin dinlerini, mekteplerini, malını, mülkünü, ailesini, namusunu, canını müdafaa etmek demektir".

Ve Ermenileri, Osmanlılarla beraber Ruslara karşı direnmeye davet etti.

Bu büyük fırsatı kaçırmıyan İngilterenin o zamanki başbakanı Yahudi Benjamin Disraeli Ruslara ultimatum verdi, ve Ruslar geri çekilmeye mecbur etti.

Ve Osmanlı devletine yaptığı bu büyük yardıma karşılık, sultan Abdul Hamit İngiltere başvekili Yahudi Benjamin Disraeliye Kıbrıs adasını hediye olarak verdi.

Ve işte, Ermeniler, bu şekilde Osmanlı devletine karşı sadakatını ispat ettiler ve sonuna kadar da Osmanlı devletin içinde "milleti sadıkayı Ermeniye" olarak kaldılar.

Ve siz Türkler de Ermenilerin kuzulara yakışır bu sadakatını çok takdir ettiniz, ve...

Ve Birinci dünya harbinin kargaşalığından istifade ederek bütün Ermenileri kuzuları keser gibi kestiniz. Ve Ermeni milletini soykırımına uğrattınız.

N 22,

"Nairi", N 159, 24.10.2001

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 2 SADAKAT VE NANKÖRLÜK

19.yüzyılın başlarında, Osmanlı imparatorluğu denilen, yağmacılık sistemi üzerine kurulu devletin günleri sayılıydı. Avrupalılar bu devlete "hasta adam" ismini vermişlerdi.

Fakat Batı devletleri bu "hasta adamı" diriltmek istediler. Rusların ilerlemesine mani olsunlar diye.

1839-da Sultan Abdul Mecit zamanında, Batı devletlerinin programını tatbik eden sadrazam Mustafa Resşit Paşa "Gülhane Hattı Hümayun" ile Tanzimat devrini başlattı. Bu karara göre, bundan böyle gayri-müslimler, müslimler ile eşit olacaklardı.

Ve "tatlı sözlere" en çok Ermeniler inandı. Onlar, asırlar boyunca Türklerden çektiklerini unuttular ve Osmanlıdan fazla Osmanlı oldular.

Ve Osmanlı devletinin kalkınması için canla başla çalışmaya başladılar.

Açın tarihi belgeleri, ve okuyun her sahada yaratıcı kuvvet olarak Ermenilerini göreceksiniz.

İlk barut fabrikasını kuran Dadyan, darphaneyi modernleştiren Bezcyan, İstanbulun saraylarını inşa eden Balyan ailesi, güzel sanatlar akademisini ve arkeoloji müzesini kuran Yervant Oskan, tiyatroyu kuran Hakop Vartovyan (Güllü Yakup), postayı kuran Oskan Mardikyan. Halkalı ziraat okulunu kuran Ermeni. Ticaret okulunu kuran Ermeni. Matbaacılığı kuranlar Ermeniler. Her türlü işlerini kuranlar, Ermeniler.

Ermeniler, yeni ve kuvvetli bir Osmanlı devleti yaratmak için, safiyane ve sadıkane çalıştılar.

Ve siz, Türkler, bu sadık millete minnet borcu olarak ne yaptınız. Yalnız ve yalnız nankörlük. Ve en büyük nankörlüğü, 24 Nisan 1915-de yaptınız.

24 Nisan 1915 tarihini unutmayın. Siz, o tarihte, Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladınız.

N 23,

"Nairi", N 160, 6.11.2001

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 3 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

Selânikte, dönmeler ve farmasonlar tarafından kurulan "Jön Türkler" teşkilâtının kuvvetleri 1908'de İstanbul üzerine yürüdüler, İstanbulu işgal ettiler ve Abdul Hamit, yeniden meşritiyet ilân etmeye mecbur oldu. Ve Jön Türkler, iktidarı ele geçirerek "hürriyet" ilân ettiler.

İstanbul halkı sevinç içindeydi. Hoca-papaz-haham kardeş olmuşlar, birbirleri ize kucaklaşıyorlardı.

Jön Türkler teşkilâtının başında, Niyazi, Talât, Enver ve Cemal vardı. Ermeni ileri gelenlerinden yazar ve avukat Krikor Zohrab, masonlar locasından Talâtın "kardeşi" ve en iyi arkadaşı idi.

Fakat hürriyet sevinci çok sürmedi. Gericiler ve softlar isyan ettiler ve İstanbulu ele geçirerek "Jön Türkleri" aramaya başladılar, intikam almak için.

O feci günlerde Talât ve arkadaşları ölümden kurtulmak için, kaçacak delik arıyorlardı. Krikor Zohrab ve arkadaşları, Talât ve sürekasını evlerinde saklayarak, şeriatçıların elinden ve hakiki bir ölümden kurtardılar.

Bir müddet sonra Selânikten gelen kuvvetler irtica isyanını bastırdılar ve Abdul Hamidi tahttan indirerek sürgüne gönderdiler. Ve hürriyet yeniden geri geldi.

Ermeni Zohrab ve arkadaşları Osmanlı devletini kuvvetlendirmek için çok çalıştılar.

Osmanlı donanmasını yeniden kurdular.

Zohrab ve arkadaşlarını büyük gayretleri sayesinde, Osmanlı

devleti hasta adama olmaktan kurtuldu.

Fakat Jön Türkler, 1914-te Osmanlı devletini Almanların müttefiği olarak harbe soktular. Ve harbin kargaşalığından istifade ederek Ermeni milletini 1915-te soykırımına uğrattılar.

Farmasonların reisi olan üstadı-azam Talât Paşa, kendilerini ölümden kurtaran farmason Krikor Zohraba "çok yakın alâka" gösterdi.

Zohrabı Adanaya sürgün gönderdi. Ve orada Çerkes Ahmet, Zohrabın başını taşla vura vura öldürdü.

N 24,

"Nairi", N 161, 20.11.2001

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENIYE" - 4 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

5 Ekim 1915 tarihinde Istanbuldaki Alman elçiliğinde freiherr K.von Neurath, elçiye vekaleten Berline Alman başbakanına bir rapor gönderir. (Kimdi von Neurath? Hitlerin en yakın çalışma arkadaşı. 1939'da Çekoslovakya gauleiteri. 1946-da Nürnberg mahkemesinde harp suçlusu olarak 15 sene hapse mahkûm oldu). Ve von Neurath bu raporda Alman başvekiline şu malûmatı veriyordu... "Istanbulda Doktor Ruben Sevagin Alman zevcesi, Çankırıya sürgün gönderilen eşini kurtarmak için çok çalıştı. Fakat Istanbul polis müdürü Bedri Bey Dr. Ruben Sevagi sürgünden kurtamayı redetti. Ve şu sebebi ileri sürdü. "Dr. Ruben Sevag, o entellektüellerdendir, ki onun topluluklar üzerindeki etkisinden korkulur".

Kimdir Dr. Ruben Sevag?

Ermenilerin ileri gelen şair ve yazarlarındadır. 1911-de Lozan tıp fakültesinden doktor olarak mezun oldu. Ve 1911-den 1914-e kadar Lozan hastanelerinde doktor olarak çalıştı.

Onun Lozanda bulunduğu senelerde Istanbuldan bir çok Türk ileri gelenleri, paşalar, nazırlar Lozanda tedaviye gelmişlerdi ve Dr.

Ruben Sevag, onlara doktor olarak çok yardım etmişti. Ve bu paşalar ve nazırlar çok minettar idiler, Ruben Sevaga karşı.

Hepside Ruben Sevaga "İstanbul'a gelecek olursanız bizim köşkte misafirimiz olucaksınız" diyerek birbirleri ile yarışlardı.

Dr. Ruben Sevag Haziran 1914-de Alman eşi ve çocukları ile beraber İstanbul'a döndü ve orada doktorluğa başladı.

Dr. Ruben Sevagın İstanbul'da en yakın Türk arkadaşlarından biri İstanbul mebusu Salah Cimcoz idi (Salah Cimcozun ailesinden: meşhur sanatkâr Ferdi Tayfurun ve Türkiye cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürkün isimleri verelim).

24 Nisan 1915-de Talât Paşa ve avanesi Ermeni milletinin soykırımını: ilk önce Ermeni entellektüellerini ve ileri gelen şahsiyetlerini Anadolu'ya sürgün göndererek başlattı.

Ve Dr. Ruben Sevag, Çankırı'ya sürgün gönderildi. Ve onun Alman eşi Ruben Sevagi sürgünden kurtarmak için çok çalıştı.

Alman elçisine, von der Goltz Paşaya ve Ruben Sevaga minnet borcu olan paşalara ve nazırlara ve bilhassa doktorun yakın arkadaşı İstanbul mebusu Salah Cimcoza müracaat etti.

Fakat hiç biri Dr. Ruben Sevagi kurtaramadı.

Ve 26 Ağustos 1915-te İttihat ve Terakki partisinin Çankırı temsilcisi Cemal Ogüzün önderliğine eşkiyalar, Çankırı'dan Ayasa giden yol üzerinde Kaleciğin Tüney köyü yakınlarında, doktor Ruben Sevagi hunharca katlettiler.

N 25,

"Nairi", exclusive, 1.01.2002

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 5 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

1915 ERMENİ SOYKIRIMINDA, ERMENİ ENTELLEKTÜELLERİNİN SÜRGÜN ŞEHİRİ ÇANKIRIDA TRAJEDİ İÇİNDE BİR AŞK TRAJEDİSİ

24 Nisan 1915 Ermeni soykırımında bir çok Ermeni entellektüelleri ile beraber doktor Ruben Sevag da Çankırıya sürülmüştü.

Çankırıda sürgünler önce topluca bir koğuşta hapsedildiler.

Bir kaç hafta sonra, sürgünlere Çankırıda çıkmamak şartı ile şehri içinde ev kiralamalarına izin verildi. Dr. Ruben Sevag da bir arkadaşı ile Çankırıda bir ev kiraladı. Bu arada Çankırıda halk arasında Ermeni sürgünleri içinde, Avrupalı bir doktor bulunduğu haberi yayıldı.

Ve o günden sonra Dr. Ruben Sevag gece gündüz, bir hastadan öbür hastaya koşarak Çankırı Türk ahalisini tedaviye çalıştı.

Bu tedaviler esnasında Dr. R. Sevag adeta harikalar yaratıyordu.

O dereceki hasta aileleri, kendi hastalarını tedavi etmesi için Dr. R. Sevagi birbirlerinden kapısıyorlardı. Ve Çankırı ahalisi harikalar yaratan Dr. Ruben Sevaga adeta tapıyorlardı.

Bu arada Dr. R. Sevag Çankırının arabacıbaşısı İsmailin kızını tedavi ediyordu. Ve hasta kız bir kaç hafta sonra tamamen iyileşti. Fakat kız üzgündü. Babası İsmail, kızına üzünlüğünün sebebini sordu. Kız önce söylemek istemedi, fakat en sonunda itiraf etti.

Kız doktora aşık olmuştu. Fakat doktor Ruben Sevagin bundan haberi yoktu.

Babası şaşırды. Fakat kızını çok sevdiği için ertesi günü doktor Ruben Sevagi çağırdı ve "bak doktor" dedi "burada hepimiz ölüme mahkûmsünüz. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. Fakat sen istersen, ben seni kurtarabilirim. Kızım sana aşık olmuş. Gel, müslümanlığı kabul

et ve kızım ile evlen. Bu şartla seni ölümden kurturabilirim". Dr. R.Sevag "nasıl olur, ben zaten evliyim ve iki çocuğum var" dedi. Arabacıbaşı İsmail "ziyanı yok" dedi "müslüman dininde buna cevaz var, istersen, düşün. Yarın cevap ver".

Dr. R.Sevag yakın arkadaşlarına hadiseyi anlattı. Hepsi de "müslümanlığı kabul et, evlen ve canını kurtar" dediler. Fakat Dr. R.Sevag: "Türkleşmek alçaklıktır" dedi, ve müslüman olarak ölümden kurtalma teklifini reddetti.

26 Ağustos 1915-te Dr. Ruben Sevag ve 4 entellektüel arkadaşı Çankırından Ayasa sevkedilmek bahanesi ile askerlerin muhafazasında arabalarla yola çıkarıldılar. Yol üzerinde, Kaleciğin Tüney köyü yakınlarında, Çankırı ittihat ve Terakki partisi temsilcisi Cemal Ogüzün eşkiyaları arabaların yolunu kestiler.

Askerler önce karşı gelmek istediler. Fakat askerlerin komutanı Selânikli çavuş askerlere mani oldu.

Ve eşkiyalar Dr. Ruben Sevag ve arkadaşlarını ağaçlara bağlayarak hunharca katlettiler.

Ve bu eşkiyaların arasında, Dr. Ruben Sevagin tedavi ettiği hasta kızın babası, arabacıbaşı İsmail de vardı.

N 26,

"Nairi", N 162, 15.01.2002

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 6 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

İSTANBULDA DOLMABAĞÇE SARAYINI ZİYARETTEN İZLENİMLER

Bundan on sene kadar evvel, Avrupada göreyli Ermeni ruhani liderlerinden bir başpiskopos, İstanbulda Dolmabağçe sarayını turist olarak ziyaret eder.

Ve bir Fransız turist gurubu ile beraber, bir Türk tercümanın

öncülüğünde sarayı dolaşmaya başlarlar.

Ve Türk tercüman, turistlere saray hakkında Fransızca bilgi verir.

"Dolmabahçe sarayı, 19. asrın ortalarında İtalyan mimarı Balyani tarafından inşa edilmiştir".

Sonra sarayın salonlarını ziyaret ederler. Türk tercüman duvarlarda asılı büyük yağlı boya tabloların önünde durur ve şu malûmatı verir: "Bu deniz manzaralı büyük tabloları, Rus ressamı Ayvazovski çizmiştir".

Ve Türk tercümanı turistlere sarayı gezdirmeye devam eder, ve büyük bir çini soba önünde durur ve şu izahatı verir: "Bu sobanın çinleri, meşhur Kütahya çinleridir ve Türk çini ustaları tarafından yapılmıştır".

O zaman, Ermeni başpiskopos artık dayanamaz ve Türk tercümana Türkçe olarak şunları söyler: "Efendi, şimdi artık beni dinle ve bilmiyorsan öğren. Bu sobanın çinlerini yapan üsta Ermeni. Bak oku, üsta, Ermenice yazmış ismini. Sonra büyük salondaki deniz tablolarını çizen ressam için, sen bu Rus ressamı dedin. O ressamın ismi Hovhannes Ayvazovski. Halis-muhlis Ermeni ressamı.

Ve en mühimi, Dolmabahçe sarayını inşa eden mimar için "İtalyan mimarı Balyani" dedin. Yalan. Dolmabahçe sarayını inşa eden mimar: Ermeni Balyan, İstanbulun bütün saraylarını inşa eden Ermeni mimar Balyan ailesinden. Ve bunları sana söyleyen: ben de Ermeni başpiskoposuyum".

Anladın mı şimdi. Bundan sonra hakikatı söyle, yalan konuşma".

N 27,

"Nairi", N 163, 29.01.2002

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 7 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

SAĞMAL İNEKLER GİBİ BİR MİLLET: ERMENİLER
Siz, 11. yüzyılında Ermeniler sayesinde Anadoluya girdiniz.

1071 senesinde Manazgert de (sizin uydurduğunuz isimle: Malazgirt de) Ermeniler sayesinde Bizanslıları yendiniz.

Bizanslılar uzun yüzyıllardan beri Ermenistanda (Doğu Anadolu) Ermenileri devamlı, dini ve siyasi baskı altında tutuyorlardı.

Bu bakımdan Ermeniler, Bizanslılarla devamlı mücadele halindeydiler.

Siz, Anadoluyu işgal etmiye başladığımız zaman, bir çok özgür Ermeni prensleri, kendi bindikleri dalı kestiler ve Bizanslılara dirsek çevirerek sizden medet umdular.

Ermeniler, bu şekilde Bizanslıların baskısından kurtulacaklarını zannettiler.

Halbuki Ermeniler Bizanslılara karşı bu yanlış stratejilerinden dolayı, kendi mezarlarını kasmış oldular, ve aynı zamanda Manazgertte Bizanslıların maglûbiyetine de sebep oldular.

Ve siz, böylece Ermeniler sayesinde Anadoluya giridiniz ve korkunç vahşetiniz sayesinde de bir iki yüzyıl içinde bütün Anadoluyu işgal ettiniz.

Ve siz, 1071 Manazgert zaferinden itibaren, 24 Nisan 1915 Ermeni soykırımına kadar, Ermenileri sağmal inekler gibi sağdınız. Ve 24 Nisan 1915-de de sütü biten inekler gibi, bu sadık Ermeni milletini kesime gönderdiniz.

N 28,

"Nairi", N 164, 12.02.2002

"MİLLETİ SADIKAYI ERMENİYE" - 8 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

1915 ERMENİ SOYKIRIMINDA VUKU BULAN MİLYONLARCA KANLI FACIALARDAN BİR ÖRNEK SİZE

Sene 1915. vaka Çankırının Kalecik kasabasında geçer.

1915 Mayıs aylarında, Kaleciğin kaymakamı, Istanbuldan gelen,

Dahiliye vekili Çingene asıllı fakat farmasonların başkanı, üstadı-
azâm Talât Paşanın şifreli Ermeni tatbik etmiye başlar.

Kaleciğin Ermeni halkının, 12 yaşından büyük bütün erkekleri,
en yaşlılarına kadar hepsi. amele taburlarında çalışmak bahanesi ile
toplattırılır ve jandarmaların nezaretinde Enguriye (sizin
uydurmanızla bugünkü Nkara) doğru, yaya olarak yola çıkarılır.

Kalecikte, 4. çocuklu Vartuhinin kocası Nerses Kaprielyan da, bu
kafile ile yola çıkarılanların arasındadır.

Aradan birkaç gün geçer...

Ve Vartuhi Kaprielyan, kocasının yanında rençber olarak çalışan
ve her zaman fakir ailesine yardım ettikleri Mustafanın parmağında,
kocasının köyü yeşil taşlı şövalye yüzüğünü görür.

Ve o zamanlar, kocasının, yola çıkan kafilede bulunan bütün
Ermenileri erkekleri ile beraber kendi Türk komşuları tarafından
katledildiğini anlar.

Ve üzüntüsünden çılgınlar gibi feryat etmiye başlar ve en sonun-
da bayılarak, boyulu boyunca taşların üzerine yığılır.

N 29,

"Nairi", N 165, 26.02.2002

İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE 1942 SENESİNDE İSTANBULDA GEÇEN "YIRMI SINIF" FACIASI

Sene 1942. Almanlar Rusyanın kalbine dayanmış. Leningrad
ablukada. Alman orduları Moskovaya yaklaşmış.

Ve en mühimi, Almanlar Kafkasyada ileriliyor ve Stalingrad
düşmek üzere.

Ve Türkler sevinç içinde, ezeli düşmanları Ruslar yeniliyor diye.

Ve o senelerde Türkiyenin diktatörü "Milli şef" denilen İsmet
inönü idi.

Ve Almanların Stalingrada yaklaştığı günlerde, İsmet inönünün

emriyle İstanbul'da yaşayan bütün gayri-müslimlerin Rum, Ermeni, ve Yahudilerin 25 yaşından 45 yaşına kadar (yirmi sınıf) bütün erkekleri askere alınmak bahanesi ile Anadolu'ya içlerine sürgüne gönderildi.

Bu sürgüne gönderilenlerin bir çocuğunun agzından, şahsen dinlediğimiz acı hatıralarını anlatmaya çalışalım.

"Yirmi sınıf" denilen sürgün günlerinde maruz kaldığımız ölüm tehditlerini ömrüm boyunca unutamam.

Omuzlarında süngülü silahlar bulunan askerler bizim gibi sürgünlerin yüzlercesini, çok geniş, Çukurca bir sahanın içine topladılar.

Dört bir tarafımız, namluları üzerimize dönük makineli tüfeklerle çevrilmişti.

Ve katil suratlı bir subay bir kamyonun üzerine çıkararak bize şu tehditleri savurdu.

"Siz bir daha İstanbulun yüzünü göremeyeceksiniz. Sizin burdan yalnız ölünüz çıkar".

Bu ölüm tehditlerinden sonra, günlerce gözümüze uyku girmedi. Ve bu kâbus dolu günler aylarca devam etti.

Ve bir gün inanılmıyacak bir haber yayıldı, biz sürgünlerin arasında. "Bizi İstanbul'a geri göndereceklermiş".

Ertesi günü gelen gazeteleri okuyunca bu haberin sebebini anladık. Almanlar, Stalingrad'da Ruslara mağlûp olmuşlardı.

Ve başlarında mareşal Paulus olmak üzere Alman ordusundan sağ kalanlar Ruslara teslim olmuştu.

Ve biz, Rusların Stalingrad zaferi sayesinde ölümden kurtulduk.

Eğer Almanlar Stalingrad'da galip gelselerdi, Türkler Ruslara harp ilân edecekti.

Ve o zaman, katil suratlı subayın dediği gibi. "Hiç birimiz İstanbulun yüzünü bir daha göremeyecektik. Ve bizi, o Çukur sahanın içinde makineli tüfeklerle öldüreceklerdi".

N 30,

"Nairi", N 166, 12.03.2002

VAHŞİ BİR HAYVANLA, BİR TÜRKÜN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

**VAHŞİ HAYVAN, YALNIZ AÇ OLDUĞU ZAMAN, BİR
HAYVANI ÖLDÜRÜR VE AÇILIĞINI GIDERİR.
TÜRK İSE ÖLDÜRME ZEVKİ İÇİN ADAM ÖLDÜRÜR.**

Acaba, Türkün hunharlığını ispat etmek için delilleri sıralamak şart mıdır?

Isterseniz başlayalım, tarihte vahşetin sembolü olarak tanınan Cengiz Handan ve Timurlenkten. Ve devam edelim hunhar Osmanlı sultanları ile: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman.

Bu sultanlar, sadece, işgal ettikleri topraklarda yaşayan Hıristiyan ahaliyi öldürmekle kalmadılar.

Aynı zamanda, kendilerine rakip olmasınlar diye, kendi öz kardeşlerini de öldürürlerdi.

Gelelim daha yakın tarihlerdeki hunharlara.

Ermeni milletinin katili Kızıl sultan Abdul Hamit, ve Ermeni milletini soykırımına uğratan sadrazam Talât Paşa ve diğerleri.

Bu hunharların isimlerini saymakla bitiremeyiz.

Hunharlık Türkün kanına işleşmiştir. Türkün kromozomlarında katillik faktörünü bulabilirsiniz.

Isterseniz ufak bir hesap yapalım.

Meşhur şairiniz Namık Kemalın söylediklerini tekrar edelim: "Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten". Bir aşiret kaç kişidir?

Olsa olsa en fazla inbin kişi. Onbin kişiyle girdiniz, medeniyetin ve hıristiyanlığın beşiği Anadolu topraklarına.

Bugün, Türkiye dediğiniz Rum ve Ermenilerden çalınmış topraklarda kalan Hıristiyanların sayısı taş çatlasa altmış bini geçmez.

Ve sizin istatistiklerinize göre "Türkiye"de yaşayan halkın yüzde

doksan dokuz virgül dokuzu, müslüman Türk.

Nasıl oldu da, onbin kişilik bir aşirettten bugün altmışbeş milyon müslüman Türke ulaştınız?

Türkün kromozomlarında bulunan katillik faktörü sayesinde.

N 31,

"Nairi", N 167, 26.03.2002

YENİ YILINIZ-NEVRUZ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN KÜRTLER

Afedersiniz. Pot kırdık. Türkiyede Kürt diye birşey yok ki.

Kürt dediğiniz dağ Türkleridir. Bu palavralara senelerce kendiniz de inandınız.

Doğrusunu isterseniz başka çareniz yoktu. Bu Kürt problemini halletmek çok zordu. Bütün Doğu Anadoluya Kürtlerle dolmuştu. Orası âdeta Kürdistan olmuştu: Sivasan doğu'ya giden vasıtalar Kürt peşmergelerin kontrolundan geçiyordu.

Ne yapabilirdiniz? Bu Kürt meselesi sizi kara kara düşündürüyordu. Siz 1885-ten itibaren Ermeni meselesini kökünden halletmeye başladınız.

Sizin Kızıl sultanınız Abdul Hamit Kürt problemi yaratan en büyük suçlu. Niçin mi?

1885-te Doğu Anadoluda kıpırdamaya başlayan Ermenileri temizlemek için güney vilayetlerinden nekadar Kürt varsa onlarla Hamidiye alayları kurdu.

Ve onları doğudaki Ermeni vilayetlerine gönderdi.

Orda bu Kürtler ne kadar Ermeni varsa hepsini kılıçtan geçirdiler.

Ve Abdul Hamit bu boşalan toprakları Kürt ahaliye doldurdu.

Birinci dünya harbinde 1915-te Türkler Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladılar.

Ve bu soykırımında Kürtleri cellât olarak kullandılar.

Ve 1915-te çoğunlukla Kürtler kesti Ermenileri.

Aprtal Kürtler Türklerin oyununa gelmişti.

Evvelden Anadolu'da merkezde ve bütün sahillerde Rumlar, doğuda Ermeniler, güneyde de Kürtler vardı.

Türkler sonradan geldi Anadolu'ya. Ve sizin deynimile: "Dağdan geldi, bağdakini kovdu".

1915'ten 1923 senelerinde Talât ve Mustafa Kemal şürekası Anadolu'da ne kadar Ermeni ve Rum varsa hepsini temizlediler.

Kala kala kaldı: Türkler ve Kürtler. Pardon dağ Türkleri.

Bu şekilde Kürtler Türklerle karşı karşıya kaldılar.

Ve Ermeni ve Rumlardan sonra temizlemek sırası Kürtlere geldi.

"Alma mazlûmun ahini, çıkar aheste aheste".

Kürtler Ermenileri kesmelerinin cezasını çekicekleri.

1935-lerden şeyh Saitten beri bugüne kadar Türkler Kürtleri öldürmeye devam ediyorlar.

Bugün Doğu Anadolu köylerinde Kürt diye bir şey kalmadı. Türk komandoları hepsini öldürdü. Türkler, Kürtlere en büyük darbeyi, Abdullah Öcalan ele geçirerek vurdular.

Ermeni-ASALA örgütünü temizleyen İsrail timleri Öcalanı tuzağa düşürdüler ve Türklerle teslim ettiler.

Şimdi Öcalan, Türklerin elinde keklik. İmralı adasında haps edilen Öcalan şimdi devamlı olarak sulhtan ve Türklerle birlikte yaşamaktan bahsediyor. Eski aslan Öcalan gitmiş, ve yerine kuzu gibi yumuşak bir Öcalan gelmiş.

Ne yaparsın "beşer, şaşar".

N 32,

"Nairi", N 168, 9.04.2002

5 Nisan 2002 tarihli "Hürriyet" gazetesinde okuduk:

Türkiyenin Berlin büyükelçisi Osman Korutürk demiş ki: "Türkiye tam 700 yıldır Avrupada. Türkiye Avrupada yerini almalıdır".

Sayın Korutürke soralım: sizin ne işiniz vardı Avrupa topraklarında?

Milli şairiniz Namık Kemal'in söylediği gibi, 11. asrın sonlarında

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ

Orta Asyadan gelen bir aşiret olarak girdiniz Anadolu topraklarına. Anadoludaki yerli Hıristiyan ahaliyi kılıç zorla müslümanlaştırdınız. Müslüman olmak istemiyenlerin büyük kısmını öldürdünüz ve Anadoluyu yağma ettiniz.

Yağma edilecek bir şey kalmayınca, Dardanelden Trakya'ya geçtiniz başladınız ordaki şehir ve kasabaları yağmalamaya.

Daha sonra bu vahşet ve yağma sisteminizle, Bulgaristanı, Yunanistanı ve Sırbistanı zaptettiniz.

Ve her tarafa vahşet saçarak Viyana kapılarına kadar ilerlediniz. Ve orda 1683 senelerinde Polonya kralı Yan Sobeski sizin ilerlemenizi durdurdu ve sizin ordularınızı perişan etti.

Ve ondan sonra başladınız gerileye.

19. asırda Avrupa devletleri size "hasta adam" lâkabını vermişti. Artık sonunuz gelmişti ve çökücektiniz.

Ve Ruslar, sizi geldiğiniz Orta Asya çöllerine süreceklerdi.

Fakat dua edin İngilizlerin Yahudi başbakanı Benjamen Disraeliye sizi o kurtardı 1876 senesinde.

Çünkü sizi, Rusların ilerlemesine karşı kalkan olarak kullandı. Ve Batıların, Ruslara karşı sizi destekleme siyaseti bugüne kadar devam ediyor. Ve siz bu siyaset sayesinde bugüne kadar kalabildiniz Anadoluda, Doğu Trakya'da ve İstanbul'da.

"Biz 700 seneden beri Avrupadayız" diyorsunuz?

Acaba siz o işgal ettiğiniz Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Rumanyada eser olarak, hatıra olarak ne bıraktınız?

Yalnız ve yalnız tüyler ürpertici vahşet, yağma ve katliam olayları ile anılırsınız Balkan milletlerinin tarihlerinde.

Afedersiniz unuttuk.

Vahşet, yağma ve katliamdan başka sizin Balkan milletlerine bıraktığınız en mühim hatıra. Kılıçtan geçmemek için zorla müslüman olan, Bulgaristanda Pomiaklar, Sırbistanda Bosniaklar ve Albanayada Arnavutlar. Ve siz bugün, bu zavallı dönmelerini kışkırtarak Osmanlı imparatorluğunu yeniden yaratmaya çalışıyorsunuz.

Allah, Balkan milletlerini bu faciadan korusun.

N 33,
"Nairi", N 169, 23.04.2002

20 NISAN 2002 TARİHLİ "HÜRRIYET" GAZETESİNDE MEHMET ALI BİRANDIN ITIRAFLARI

Palavracı, yaygaracı Türk basınında ilk defa olarak oldukça realist bir yazı okuduk.

Mehmet Ali Birand "Türk deyince akla gelenler" başlıklı yazısında Türkün ne olduğunu itiraf ediyor, ve Avrupalıların, Türkler için ne düşündüklerini şu cümlelerle anlatıyor.

"... Çatık kaşlı, militer, insan hakları ve demokrasiye hiçe sayan, etrafı tehdit eden, Avrupalı ile kültür farkı olan..."

Ve ilâve ediyor: kabul edelim ki biz farklıyız Avrupalının dünyası farklı, bizim dünyamız farklı.

Bu fark, yıllar içinde giderek azalıyor".

Sayın Birand acaba hangi azalmadan bahsediyor? Bırakalım, asırlar boyunca Anadolu'da, Balkanlarda ve işgal ettiğiniz bütün memleketlerde saçtığınız vahşeti ve katliamları. Ve oldukça realist dediğimiz yazınızda umumi Türk beyanlarına uygun olarak belirttiğiniz "Ermeni soykırımı iddialarını" da bırakalım.

Bırakalım Anadolu'da ve Pontüsta, Rumlara yaptığınız katliamları.

Sözünü etmiyelim Ermeni soykırımında, onlar da gâvurdur diye kestiğiniz Suryanileri. Gelelim daha yakın tarihlerde işlediğiniz suçlara .

Varlık vergisini, yirmi-sınıf sürgününü, ve bilhassa 6-7 Eylül 1955 denilen faciası da geçmişe bırakalım.

Fakat ne diyelim 1974-de Kıbrısta barış harekâtı yalanları ile Rum ahaliye karşı yaptığınız katliamlara?

Gelelim Kürtlere karşı son zamanlarda sizin yaptıklarınıza.

Rumlar ve Ermeniler gibi Anadolu'nun yerli halkı olan Kürtleri, kendi kimliklerine sahip olmak istedikleri için, Doğu Anadolu'daki

bütün Kürt köylerini yaktınız ve Kürt ahaliyi öldürdünüz.

Bu mu sizin "Avrupalılarla farklarımız azalıyor" dediğiniz?

Siz, asırlardan beri, ne vahşiler iseniz, bugün de aynı vahşileriniz.

Ve siz, 1915-de Ermeni milletine karşı işlediğiniz, ve bütün tarih boyunca ve bugüne kadar benzeri olmıyan müddetçe, asırlar boyunca ne vahşiler iseniz, aynı vahşiler olarak kalacaksınız.

N 34,

"Nairi", N 170, 7.05.2002

27 NISAN 2002 TARİHLİ "MILLİYET" GAZETESİNDE "UFAK ADIMLAR POLİTİKASI" BAŞLIKLİ YAZISINDA SAMI KOHENİN SÖYLEDİKLERİ

Sami Kohen, "Milliyet" gazetesinde çıkan bu yazısında Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme yönünde bir gidiş olduğunu söyledikten sonra, Türkiyenin Ermenistanla siyasi ilişkiler kurması için, temcit pılavı gibi devamlı şart olarak öne sürülen.

1. Ermenistanın "soykırım" iddiasını Türkiye tarafından kabul edilmesi talebinden vazgeçmesi.

2. Ermenistanın Azeri toprakları üzerindeki işgaline son vermesi.

Sami Kohen, bu hakarattan sonra, Ermenistan dış işleri bakan yardımcısı Ruben Şugaryan'ın Stockholmde iluslar arası bir konferansta yaptığı konuşmadan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.

Sami Kohenin yazdığına göre Ruben Şugaryan sözde su konuşmayı yapmış:

"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinde pragmatik davranmak zamanı geldi. Bunun için soykırımının tanınması gibi bir ön şart koşmak söz konusu değil. Bu siyasal değil, manevi bir konudur..."

Ruben Şugaryanın, hakikaten böyle bir beyanat verdiğini bilemeyiz.

Fakat bizim bildiğimiz bir şey var. O da, dünyada bir tek Ermeni dahi 1915 Ermeni soykırımının tanınma hakkından vaz geçemez.

Sayın Sami Kohene soralım.

Kendi Yahudi İrkadaşları, ikinci dünya harbinde Almanyada vuku bulan Yahudi katliamları faciası hakkında ufak bir tenkide veya şüpheyeye müsaade ederler mi?

Ayrıca 1940-1945 Almanyada vuku bulan Yahudi soykırımı hakkında her türlü tenkid ve şüphe yargıçlar tarafından cezalandırılır.

1915 Ermeni soykırımında bir millet yok edildi, bir vatan çalındı. Bu soykırımının cezasız kalmasını dünyada hiç bir Ermeni kabul edemez.

Böyle bir haksızlık".

1915 soykırımında Anadoluda koyunlar gibi kesilen Ermenilerin hatırasına karşı yapılan en büyük hakarettir.

Eğer böyle bir haksızlık yapılacak olursa, 1915 soykırımında vahşice katledilen milyonlarca masum Ermenilerin ruhu: buna sebep olanları, ömürleri boyunca cehennem azabı çecktirecektir.

N 35,

"Nairi", N 171, 21.05.2002

**9 MAYIS 2002 TARİHLİ "MILLİYET"
GAZETESİNDE SAMİ KOHEN
"AVRUPANIN AÇMAZI" BAŞLIKLİ
YAZISINDA "BU SIRADA AVRUPA
OPLUMLARINDA AŞIRI MILLİYETÇİ,
IRKÇI EĞİLİMLER YÜZEYE ÇIKIYOR".**

Sayın Sami Kohen "Milliyet" gazetesindeki yazısında, dünya başının dümenini elinde tutan kendi ırkdaşlarının Avrupada sürdürdükleri propagandaya uyduruyor ve Avusturyada,

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ

Danimarkada, İtalyada, Fransada ve Hollandada yerli halkın, yabancıların giderek çoğalmasından dolayı, kendi benliklerini kaybetme tehlikesine karşı tepki olarak, seçimlerde vatansever partilere rey vermelerini, aşırı milliyetçilik, ırkçılık olarak değerlendiriyor.

Ve buna karşı göz boyamak için Amerika örneğini gösteriyor. Ve Amerikanın bir göçmenler ülkesi olduğu için bu kadar ilerlediğini ileri sürerek, "bugün Avrupalılar başarılı "ABD" örneğini dikkate alsınlar" diye buyuruyor.

Sayın Sami Kohen bilmediği, daha doğrusu bilmek istemediği bir şey var.

Avrupa halkı amerikanlaşmak için, Avrupalı benliğini kaybetmemek için mücadele ediyor. O Avrupa, ki Yunan ve Roma medeniyetlerinin devamı olarak bugünkü medeniyetin beşiğidir.

Ve görünmez kuvvetler, daha doğrusu herkesin bildiği, fakat söylemeye cesaret edemediği kuvvetler Avrupa medeniyetini yıkmak istiyorlar.

İşte vatansever Avrupalılar üçbin senelik Yunan-Roma-Avrupa medeniyetini muhafaza etmek için mücadele ediyorlar.

Amerika gibi kovboylar ve gangsterler ülkesi olmamak için mücadele ediyorlar.

Yeni Cengizhanların, yeni Timulenkelerin, yeni Kanuni sultan Süleymanların vahşetine maruz kalmamak için mücadele ediyorlar.

Ve Avrupalılar 6-7 Eylül 1955 İstanbulu harabeye çeviren zihniyeti Avrupaya taşıyan, ve Berlinde, Parside, Starssbourgda, Lyonda ve bir çok Avrupa şehirlerinde 6-7 Eylül gibi yıkıcı geceler tertip eden vahşi Türklere karşı mücadele ediyorlar.

Acaba sayın Sami Kohen bu gerçekleri anlamak ister mi?

N 36,
 "Nairi", N 172, 4.06.2002

SELÂNİKTE ATABABANIZIN DOĞDUĞU EVDEN IZLENİMLER

Bir kaç hafta evvel, Atababanızın doğduğu evin önünden geçtik.

Çoğu zaman, bazı som ağızlılar, Atababanızın Selânikte doğması sebebi ile bir çok gerekli, gereksiz yorumlarda bulunurlar. Malûm ya. Eskiden Selânik şu katılmamış Yahudilerin ve şu katılmış Yahudilerin (açıkçası dönmelerin) çok bulunduğu bir şehir idi.

Bırakalım bu dedikodularıda, gerçeklere dönelim. Bize okulda öğrettiklerine göre "1900-lardan sonra iktidara gelen bütün Türk liderleri farmasondur, yalnız Mustafa Kemal hariç". Biz de inanmıştık bu sözlere. Ve ispatı da vardı. Mustafa Kemal, iktidara geldikten sonra farmasonluğu yasaklamış ve bütün farmason localarını kapatmıştı.

Fakat bir kaç sene evvel Alman basını, meşhur farmasonların isimlerini yayınladı. Ve bunların içinde Mustafa Kemal'in ismi de vardı.

Bunun üzerine Türk basını köpürdü. Ne laflar, ne yaygaralar Almanlara karşı. Almanlar hiç tınmadı bile.

Yalnız bir şey yaptılar. Atababanızın İtalyan farmason locasındaki üyelik belgesini yayınladılar. Ondan sonra Türk basını tıss. O kukremlek balon gibi söndü.

Atababanızın doğduğu evin önünden geçerken bunları düşünüyoruz, bu arada evin duvarında mermer bir levha gördük. Üzerine dört lisanda şunlar yazılıydı.

"Türk milletinin müceddidi ve Balkan İttihadinin müzahiri Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir".

Bu hatıra levhasında yazılanlar çok doğrudur.

Atababanız 1923-te, ozamana kadar mevcut olmıyan bir millet yarattı. 1918-e kadar Osmanlı idiniz. Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Laz karışımı. Türk denilenler azınlıkta idi. Ve 1923 birden Türkiye oluverdiniz.

Nasıl mi? Görünmez kuvvetler sayesinde.

Görünmez kuvvetler Atababanıza yardım ettiler.

1918-de Osmanlı imparatorluğu yıkılmıştı. Her şeyi kaybetmiştiniz. Fakat bir kaç sene sonra dirildiniz.

Ve Anadoluyu yeniden ele geçirdiniz.

Yaşasın Mustafa Kemal. Fakat bilhassa yaşasın: görünmez kuvvetler.

N 37,

"Nairi", N 173, 18.06.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

BİRİNCİ OLAY

MUSTAFA KEMALİN SELÂNİKTE DOĞUŞU

Selânikte Mustafa Kemal'in doğduğu evin duvarında asıllı mermer levhada yazıldığına göre: "Mustafa Kemal 1923-te Türk milletini yarattı".

Mustafa Kemal'in bu "tanrısal yaratma kabiliyetini" 1933-te onuncu yıl marşında da görürüz: "On yılda onbeş milyon genç yaratık, her yaştan".

Yani, Mustafa Kemal, doğal üstü kuvvetlere sahip bir insan mı idi? "No comment", geçelim.

Mustafa Kemal'in hayat hikâyesi için kitaplarda ne yazıldığını bilmek istedik ve önce 1969 yılında yayınlanan "Okul Ansiklopedisine" baktık.

Bu ansiklopedide, Mustafa Kemal'in öldüğü tarih (10 Kasım 1938) gün, ay, sene, olarak var da, doğduğu tarih olarak yalnız 1881 yazılmış.

Gün ve ay yok. Niçin? Mustafa Kemal uzun yüz yıllar önce yaşamış bir insan değil ki. Alt tarafı 120 sene evvel. Her şeyin belli olduğu yakın bir tarih.

Bundan başka Okul Ansiklopedisinde Mustafa Kemal'in annesinin ismi "Zübeyde" olarak var da. Babasının ismi yok. Niçin?

Çok garip, doğduğu ev belli, fakat babasının ismi yok.

Gel de şom ağızların söyledikleri yalan yanlış dedikoduları düşünme.

Bunun üzerine araştırmalarımızı derinleştirdik ve Almanların "Der grosse Brockhaus" büyük ansiklopedisinde Mustafa Kemal için yazılanları okuduk.

Hayret, burada da Mustafa Kemal'in doğum tarihi olarak 1880 yazılmış ve yanına da bir şval işareti konulmuş. Niçin?

Bu kadar meşhur bir insanın, kendisine doğal üstü kuvvetler atfedilen, ve doğduğu ev, müzeye çevrilen bir insanın doğum tarihinin belli olmaması, doğal üstü bir olay.

Fakat bizim için en mühim olan, bu ansiklopedinde Mustafa Kemal'in biografisinde yazılı şu cümle: "Mustafa Kemal, Enver Paşanın fikir arkadaşı olarak, 1908-1909-da Jön Türklerin devrimine katıldı".

Bu demektir ki Mustafa Kemal Selânikte dönme ve dönme olmıyanların kurduğu "İttihat ve Terakki partisinin" üyesi idi.

Halbuki, bizim mekteplerde okuduğumuza göre: Mustafa Kemal nutuklarında "İttihat ve Terakki partisini" yerden yere vurmuştu.

Ve İttihat ve Terakki partisinin, bir çok ileri gelenlerini de 1923-ten sonra idam ettirmişti.

Hakikatten Mustafa Kemal doğal üstü kuvvetlere sahip ve anlaşılması mümkün olmıyan bir insan.

N 38,

"Nairi", N 174, 2.07.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

İKİNCİ OLAY

İTTİHAT VE TERAKKI PARTİSİNİN SELÂNİKTE KURULMASI

Acaba tesadüf müdür.

1. Türk milletini yeniden yaratan Mustafa Kemal'in Selânikli olması.

2. Ermeni milletini, 24 Nisan 1915-te soykırımına uğratan İttihat ve Terakki partisinin Selânikte kurulması.

Bunlara tesadüfdür demek için, kör, sağır ve akılsız olmak lâzım. Yalnız, şu duruma, sizin dikkatinizi çekeriz.

1905-lerde Selâniğin nüfus dağılımı şöyle idi.

40000 (kırkbın) Safard-Yahudi

20000 (yirmibin) Dönme-Yahudi

20000 (yirmibin) Müslüman

40000 (kırkbın) Yunanlı

3000 (üçbin) tatlı su frengi -Levantenler

Ve Yahudilerin büyük bir çoğunluğu italyan uyruklu ve italyan mason locasının üyeleri idiler.

Kızıl sultan Abdul Hamit 1895-te baslattığı Ermeni katliamları ile vazifesini yapmış ve görünmez üstün kuvvetleri programını gerçekleştirmişti.

1908-de İttihat ve Terakki partisinin ordusu İstanbul'a girerek, vazifesi biten sultan Abdul Hamid'i tahttan aşağı aldı ve hükümeti ele geçirdi.

1914-de İttihat ve Terakki Partisi, görünmez üstün kuvvetlerin

yeni bir programını uygulamaya başladı.

1914-de başlayan Birinci dünya harbinde Almanların yanında yer aldı ve bu kargaşalıktan istifade ederek 24 Nisan 1915-te Dahiliye vekili, Çingene asıllı, farmason üstadı-azam Talât Paşa Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladı.

Ve senelerden beri devam eden Ermeni meselesini bir kaç ay içinde tarihte görülmemiş bir vahşet tatbik ederek temizledi.

Ve 19 Mayıs 1919-da programın son kısmı tatbik edilmeye başladı.

Mustafa Kemal Samsuna çıktı. Ve yeni ve kuvvetli bir Türkiyenin kurulmasına başladı. Bir saat zenbereği dakikliği ile uygulanan yeni Türkiye programının köklerinin Selânikte olması acaba tesadüf mü idi?

Katiyyen.

1914-ten 1923-e kadar Anadolu'da vuku bulan olanlar, görünmez üstün kuvvetlerin yeni bir dünya kurma planlarının sadece bir kısmı idi.

Eğer gözünüz varsa, görürsünüz. Eğer aklınız varsa, anlarsınız.

Bugün dünya vuku bulan bütün olaylar, görünmez üstün kuvvetlerin planlarının uygulamalarının sonuçlarıdır.

N 39,

"Nairi", N 175, 16.07.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN İSTANBUL

FACIASI-1

Sayın İstanbul gençleri. Siz altı-yedi Eylül 1955 tarihinde vuku

bulan İstanbul faciasını bilir misiniz? Bilmiyor musunuz? Haklısınız. Aradan nerede ise 50 sene geçmiş. O tarihte siz doğmamıştınız bile. Fakat siz, hiç okumadınız mı? Hiç merak etmediniz mi? "İşitmedim, görmedim, bilmiyorum".

Haklısınız. Siz Ermeni soykırımını da hiç bilmezsiniz. Yalnız size öğretileni bilirsiniz.

"Ermeniler kesmiş Türkleri" vah zavallılar. Onun için Ermenilerin vatanı olan Doğu Anadolu'da bugün bir tek Ermeni yok. Fakat milyonlarca Türk var. Ermeniler kesmiş ise Türkleri, nerden çıktı Anadolu'daki milyonlarca Türk. Nasıl da inanırsınız, sizin başbuğlarınızın uydurduğu palavralara.

Daha doğrusu, inanır görürsünüz. Çünkü siz hakikati herkesten iyi bilirsiniz.

Ermenileri kesen büyük babalarınız bu "kahramanlıklarını" anlatmışlardır size.

Gelelim 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasına.

Biz, 6-7 Eylül gecesi, bu faciayı, birinci dakikasından, son dakikasına kadar yaşadık. Gördük, halk denilen Türk gürhununun nasıl canavarlaştığını.

Herşey, 6-7 Eylül akşamı, "İstanbul ekspres" gazetesinin çıkarıldığı ikinci baskısında büyük puntolarla verdiği kışkırtıcı haberle başladı.

"Selânikte Atatürk'ün doğduğu ev bombalandı".

Bu gazetenin verdiği haber, bir parola idi. Bu, olayların başlaması için bir emir idi.

Aradan yarım saat geçmeden İstanbul'daki Rumların ve Ermenilerin dükkanlarına, evlerine ve kiliselerine hücum başladı.

Sebebi? Yunanlılar Selânikte Atatürk'ün evini bombalamışlar. Sözde onun intikamını alacaklardı.

Fakat bu, bir bahaneydi.

Her şey evvelden bir saat dakikliği ile planlanmıştı.

Ve hiç şüphe yok ki, İstanbulun gâvur mahallelerine hücum planı MIT-in kurmay subayları tarafından bir harp planı gibi çok evvelden hazırlanmıştı.

Istanbulun gâvur mahallelerine hücum, her tarafta aynı zamanda saat 21-de başladı.

"Kıbrıs Türktür", "Bayrak asın" vevaylalar ile gelen binlerce çapulcu, evvelden tesbit edilen gâvur dükkanlarını görülmemiş bir vahşetle yıkıp talan ederek ilerliyorlardı.

Ve bu canavarlara mani olmak için ortalıkta ne bir polis ne de bir asker vardı.

N 40,
"Nairi", N 176, 30.07.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN İSTANBUL

FACIASI-2

Altı-yedi Eylül 1955 gecesi saat 21-de başlayan hadiseler esnasında niçin bir tek polis ve ne de bir asker görünmedi?

Istanbulun asayiş kuvvetleri tamamen sır olmuşlar. Adeta yerin dibine girmişlerdi.

Çünkü bu da, hazırlanan programa dahildi.

Çünkü o zamanın başbakanı Adnan Menderes "Bırakın, çocuklar biraz eğlensin" demişti.

Onun için polisler ve asayiş kuvvetleri hiç müdahale etmedi.

Ve çocuklar çok güzel eğlendiler ve bir kaç saat zarfında bütün Yunanlıların ve Ermenilerin dükkanlarını, kiliselerini yağma ettiler.

6-7 Eylül 1955 gecesi İstanbul sokaklarını tek hakimi bu çapulcu guruplar idi.

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ

Fakat başıbozuk zannedilen bu çapulcu guruhlari biraz dikkat edilince çok disiplin bir çalışma yaptıkları belli oluyordu.

Her gurubun başında bir şef vardı ve bu şef emreliyordu, hangi dükkanı yıkacaklarını.

Umumi olarak altı-yedi Eylül gecesi evlere hücum olmadı. Evlere yapılan hücumlar dükkanlara yapılanlara kıyasen çok azdır.

Çünkü altı Eylül programında katlian emri yoktu.

Yalnız dükkanlar ve kiliseler talan edilecekti.

Bu program çok dikkatli hesaplanmış ve planlanmıştı. Ve program çok sistematik bir şekilde tatbik edildi.

Biz, hadiselerin başladığı saatlerde Kurtuluşa Ergenekon caddesindeki evimizde bulunuyorduk.

Saat 21-e çapulcu alayı kırıp dökmeye, Pangaltıdaki meşhur "Haylaf" pasthanesinden başladı.

Ve ancak o zaman, telefonla verilen bu haberle hadiseyi öğrendik.

Haylafı harabeye döndürdükten sonra, bir gurup çapulcu Osmanbeye doğru ilerledi, başka bir çapulcu gurubu da Ergenekon caddesinden yukarı çıkarak Kurtuluşa doğru ilerledi. Ve yol üzerindeki gâvur dükkanlarını yıkmaya başladı.

Ve o andan itibaren hadiseleri gözlerimize gördük. ilerleyen gurubun önündeki şefin bir işaretiyle canavarlaşan insanlıktan çıkan yağmacılar, bir kaç dakika içinde dükkanın kepenklerini kırıp içeri giriyor ve dükkanı yağma ediyorlardı.

Ve çok kısa bir zamanda dükkanı harabeye çevirdikten sonra, şefin gösterdiği başka bir dükkanı yıkıma başlıyorlardı.

N 41,

"Nairi", N 177, 13.08.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN İSTANBUL

FACIASI-3

Pangaltıyı Kurtuluşa bağliyan Ergenekon caddesinde bulunan bizim evin sırasında, çoğu gâvurlara ait olan, bakkal, mezeci, manav, kasap, pastacı, elbiseçi, ve daha bir çok çeşit malları satan dükkanlar vardı.

Ve çapulcular dükkanlara hücum evinin, içerideki malları kırıp dokuyor, ve sonra da bu parça parça edilen malları sokaklara atıyor.

Bu şekilde sokaklar bin bir çeşit mal ve eşyalarla dolu bir çöplük halini alıyordu.

Ve bu dükkanların içinde bulunan muhtelif malların, sirke, şarap, rakı, gaz, un, şeker, ve daha bir çok maddelerin kırılıp dökülmesinden ve karışmasından meydana gelen bir koku, o zaman kadar bilmediğimiz acayip bir koku ta evlerin içine kadar giriyor ve boğazımızı yakıyordu...

Ve biz bu arada bu dükkanları yıkıp tahrip eden insanların yüzlerine bakmaya çalışıyorduk. İçlerinde hersizlik yapan da vardı, fakat bu çapulcuların büyük çoğunluğu, yıkmak için, tahrip etmek için büyük bir hırsla dükkanlara hücum ediyorlardı.

Ve o anda bu insanlar, hakiki bir canavar hüviyetine bürünmüşlerdi.

Daha doğrusu yüzlerindeki maskeyi atmışlar ve yakıp yıkan Osmanlı hüviyetini almışlardı.

Ve bu kırıp dökme ve talan, gece yarısından sonra, saat bire kadar devam etti.

Ve tam saat birde, Pangaltıdan Kurtuluşa doğru gelen bir Jeep görüldü. Ve Jeepin üzerinde bir kaç asker ve söförin yanında da ayakta duran bir subay vardı.

Ve bu Jeepin üzerindeki subay bir taraftan düdük çalıyor, bir taraftan bağıyordu: "Dağılın, savulun".

Ve bu subayın bir düdük sesi ve bağırip çağırması kafi geldi. Bu çapulcu gruplarının bir kaç dakika içinde dağılmalarına ve ortadan kaybolmalarına. Ve geriye kaldı harabeye dönen dükkanlar, çöplüce döne sokaklar ve tiksindirici bir koku.

Fakat bu faciayı yaşıyan, biz gâvurların yüreklerinde altı-yedi Eylül 1955 gecesinden itibaren dehşet korku ve hırsıla karışık bir his bir daha çıkmamak üzere yerleşti.

N 42,

"Nairi", N 178, 27.08.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN İSTANBUL

FACIASI-4

Gece yarısından sonra saat birde sokaklarında hiçbir çapulcu kalmamıştı.

Fakat onların yerini, banbaşka bir insan kalabalığı aldı.

Harabeye dönen gâvur dükkanlarını görmeye felen bir grupla dolmuştu sokaklar.

Ve onlar, bir tiyatro, bir sinema seyrederek gibi zevkler bakıyorlardı bu yıkıntılara.

O andan itibaren biz de bu kalabalığın içine karıştık. Ve Pangaltıya doğru yürümeye başladık. Pangaltıdaki lüks dükkanlar ve bilhassa o güzelim Haylayf pastahanesi tanınmıyacak vaziyette tahrip edilmişti.

Oradan Harbiyeye doğru ilerledik, Burda kalabalık giderek çoğaldı.

Bilhassa otomobillerin kılakson sesleri kulaklarımızı deliyordu.

Fakat bu otomobillerin bir çoğunun arkasında, bagajlarından asılı kumaştan uzun kuyruklar vardı.

Bu otomobillerin sahipleri kumaş mağazaları talan ederken birçok kumaş toplarını otomobillerine doldurmuşlar ve sonra da eğlenmek için bir kaç top kumaşı bagajlarına bağlamışlar ve hareket eden otomobilin arkasında bu toplar yerlerde saçılarak acayip ve uzun kuyruklar meydana getirmişti.

Dört-beş kuyruklu bir canavara benzeyen bu otomobillerin İstanbul caddelerinde keyf etmek için dolaşması, o günün feci hatıralarından olarak halâ gözlerimizin önündedir.

Ve biz, bu otomobillerin yanından yürüyerek, Harbiyeden Taksime geldik. Çapulcuların ateşe verdikleri Taksimdeki büyük "Aya Triada" kilisesi hâla alev alev yanıyordu.

Manzara korkunçtu...ve Taksimden Beyoğlu caddesine doğru ilerledik. Ve gördüğümüz manzara karşısında şaşaladık.

Biz zamanların Constantinople şehrinin iftiharî sosyetik ahalinin merkezi, meşhur Rue de Pera, şimdiki ismi ile Beyoğlu caddesi bombardımana uğramış bir manzara arz ediyordu.

Gözlerimize inanmıyorduk.

Beyoğlu caddesi diye bir yer kalmamıştı. Ve cadde, dükkanların yadmalanması ile ortaya dökülen mallarla tamamen kapanmış. Yer yer bir metreden yüksek tümsekler teşkil etmişti.

Ve biz bu manzara karşısında dayanamadık ve ağladık. İnsan denilen bu vahşi yaratığın meydana getirdiği, barbarlığın sembolü bu harabenin önünde.

N 43,

"Nairi", N 179, 10.09.2002

**SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK,
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN
ÜÇ MÜHİM OLAY.**

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL

FACIASI-5

"Nairi"nin sütunlerinde, 4 sayıdan beri, 6-7 Eylül 1955-de İstanbul faciasında bizzat gördüğümüz ve yaşadığımız o feci olayları anlatmaya çalıştık.

Şimdi bu facianın meydana gelmesine sebep olan unsurları anlatmaya çalışalım.

1951-de Türkiye dış işleri bakanı olan Fuat Köprülü bir beyanat vermiş, ve resmen "bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur" demişti.

Fakat daha sonra İngilizlerinin geleneksel kahbe siyaseti çalışmaya başladı, ve Kıbrısı kaybetmemek ve devamlı Kıbrısta kalmak için Türkleri kışkırtmaya başladı.

İngiliz gizli teşkilâtı, bu vazifeyi İstanbuldaki "Hürriyet" gazetesini sahibi, Kıbrıs asıllı Sedat Sımaviye verdi.

Kıbrısla alâkalı bütün feci olayların birinci sorumlusu, bu "Hürriyet" gazetesidir.

Ve "Hürriyet" gazetesi, 1951-den itibaren verdiği asılsız haberlerle ve yayınladığı kışkırtıcı yazılara Türk halkının beynine Kıbrıs sorununu soktu. "Kıbrıs Türktür" sloganını yaratan "Hürriyet" gazetesidir.

Ve bu gazetenin kışkırtmaları senelerce devam etti.

Ve kısa bir zaman sonra İngilizlerin kışkırtma siyaseti meyvasını

verdi ve Türkiye hükümeti, Kıbrıs sorununa sahip çıkarak çok saldırgan bir siyaset uygulamaya başladı.

Ağustos 1955-de Londrada başlayacak Kıbrıs konferansından üç ay kadar evvel, Türkiye dış işleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşen İngiltere dış işleri bakanı, Zorluya şu telkinlerde bulunur.

"Yunanlılar Kıbrıs için devamlı gösteriler yapıyorlar, siz niçin hareketsiz duruyorsunuz? Siz de gösteriler tertip edip, Kıbrıs için hak talep edin". İşte İngilizlerin bu kışkırtıcı sözleridir 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasının baş sorumlusu.

Ve ondan sonra her şey: Fatin Rüştü Zorlu, başbakan Adnan Menderes ve MıT-in başkanı tarafından planlandı.

Ve çok makyavelik bir senaryo hazırlandı. Ve bu senaryo Selâniğe gönderildi.

Ve bu senaryonun 4 baş oyuncusu şunlardı.

1. Selânik başkonsolosu - Mehmet Ali Balın.
2. Selânik başkonsolosu muavini - Mehmet Ali Tetikalp
3. MıT-in ajanı ve Selânikte sözde hukuk okuyan Oktay Engin
4. Selânik başkonsolosluğunda Kavas Hasan.

Uçar senaryosunun mizansenini de şöyle idi.

Selânikte Mustafa Kemal'in doğduğu evin bahçesinde, İstanbuldan getirilen bir bomba patlatılacak ve bu olay İstanbulla "Yunanlılar Atatürk'ün evini bombaladı" diye bildirilecekti.

İşte Selânikte uygulanan bu senaryo: 6-7 Eylül 1955 gecesi, İstanbulun harabeye dönmesine sebep oldu.

N 44,

"Nairi", N 180, 24.09.2002

SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK, ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL

FACIASI-6

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında resmi makamların verdiği tahribat rakamları şunlardır.

"3 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır ve yalnız bir haura tahrip edilmiş. Yunanlılara ait 3564 dükkan ve Ermenilere ve diğer gayri-müslimlere ait 1954 dükkan tahrip edilmiş".

Bizim bildiklerimiz de şunlar.

6-7 Eylül 1955 günü, Yunanlılara ait bütün kiliseler (Fenerdeki Yunan patrikhane kilisesi hariç) hepsi yakıldı ve talan edildi.

Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara ait kiliselerin büyük bir kısmı tahrip edildi.

Yahudilere ait yalnız bir haura yanlışlıkla tahrip edildi.

Yunanlılara ait bütün dükkanlar tahrip edildi. Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara ait dükkanların bir çoğu tahrip edildi.

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında vuku bulan korkunç hadiselerden, yalnız bir kaçını saymaya çalışalım.

O gün, tesadüfen talancı güruhun yanından geçen Yunanlı bir papaz çirilçıplak soyulur ve hayalarından asılarak öldürülür.

Balıklıkadaki Yunan mezarlığında bulunan Yunan patriklerinin tarihi lahitleri tahrip edilir, ve patriklerin kemikleri mezarlardan çıkarılarak ayaklar altında ezilir.

Fakat en acısı, o gün İstanbuldaki uluslararası bir kongreye iştirak eden Amerikan CIA teşkilâtının başkanı Allen Dulles, 6-7 Eylül 1955 hadiselerin sorumluluğunu, komünistlerin üzerine atar.

Aynı kongreye iştirak eden, Fransız başbakanı Yahudi Mendes-France, Fransa'ya döndükten sonra, 6-7 Eylül hadiselerinden hiç bahsetmez bile.

Fakat 6-7 Eylül faciasında, İstanbul'u harabeye çevrilmesinden başka, meydana gelen en mühim olay şudur.

1923'ten sonra, Türkler şehrin ismini değiştirdikler ve Constantinopluyu İstanbul yaptılar.

Buna rağmen, İstanbul 1955'e kadar, şehride yaşayan yüzbinden fazla Yunanlı ahalî ile "Constantinoplu" karakterini muhafaza etti.

Fakat 6-7 Eylül faciasından sonra Yunanlılar İstanbul'dan yavaş yavaş göçetmeye ve Yunanistana yerleşmeye başladılar.

Bugün İstanbul'da yaşayan Yunanlıların sayısı, bir kaç yüz kişiyi geçmemektedir.

Hakikatte Türkiyeyi idare eden gizli kuvvetlerin istediği de buydu. Onlar, 1923'e kadar Anadolu'yu gâvurlardan temizlemişlerdi.

6-7 Eylül faciası ile de, onlar İstanbul gâvurlardan temizlediler.

Bu mevzu ile alâkalı olarak, Türkiyenin eski dış işleri bakanı Fuat Köprülünün söyledikleri çok mühimdir.

"1957'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a, 6-7 Eylül hadiselerinden bahsettim. Bana şu cevabı verdi. "Mamafî bu hadiselerin çıkışı iyi oldu. Arkadaşlar da aynı fikirde..."

N 45,

"Nairi", N 181, 8.10.2002

**SELÂNİKTE BAŞLIYAN, VE TÜRK,
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN
ÜÇ MÜHİM OLAY.**

ÜÇÜNCÜ OLAY

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN STANBUL

FACIASI-7

GÖRGÜ TANIĞI OLARAK BİZİM VARDIĞIMIZ SONUÇ

Türkler, Hıristiyan İstanbulu 1453-de zaptettiler.

Fakat, ancak 5000 sene sonra, 1955-te altı-yedi Eylül gecesi Hıristiyan İstanbulu yıkarak, türkleştirmeye muaffak oldular.

6-7 Eylül olaylarına, Kıbrıs probleminin sebepe olduğu zannedilir. Fakat bu, olayların dış görünüşüdür sadece.

Asıl sebep, görünmez üstün kuvvetleri, bir asırdan beri tatbik ettikleri programdır.

1850-lerden itibaren, görünmez üstün kuvvetler, hasta adam denilen Osmanlı devletini diriltmeye çalıştılar.

Onlar, 1915-te Ermeni milletine tatbik ettikleri soykırım ile, Anadolu'daki Ermenileri, temizlediler.

1919-dan 1923-a kadar da Anadolu'daki Pontusluları ve Yunanlıları soykırımına uğrattılar.

Ve bu şekilde, Anadolu, tamamen gâvurlardan temizlenmiş oldu.

Altı-yedi Eylül 1955-de de programın son kısmı uygulanmaya başlandı. Ve İstanbul da gâvurlardan temizlendi.

1960-dan itibaren, görünmez üstün kuvvetlerin adamı, farmason Süleyman Demirel "Büyük Türkiye" programını ortaya attı. 1974-de Kıbrısın işgal edilmesi, 1992-de Bosnianın islamlaştırılması, 1998-

de Kosovonun, tamamen müslüman Arnavutlara teslim edilmesi, "Büyük Türkiye" planının uygulanması sonuçlarıdır.

Son haftalarda ise, Türkiye başka bir rüyanın peşinden gitmeye başladı. Petrol rüyası, görünmez üstün kuvvetler, daha doğrusu artık gün ışığına çıkan "Amerikan-İsrael-Türkiye birliği" İraka hücum etmeye hazırlanıyor.

Ve Türkiye'nin gözü Kerkük petrolünde. Fakat, dikkat edin, Türkler. "Dımyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz".

N 46,

"Nairi", N 182, 22.10.2002

BÜYÜK TÜRK TIYATROSU

Bugün bizim amacımız, 1873-de İstanbul-Gedikpaşa semtinde ilk Türk tiyatrosunu kuran Ermeni Hakop Vartovyan'dan (namı diğer Güllü Yakuptan) bahsetmek değildir.

(O Hakop Vartovyan ki 1873-de Namık Kemal'in "Vatan veyahut Silistre" piyesini oynuyarak halkı galeyana getirdi diye Kızıl sultan Abdul Hamit tarafından idama mahkûm edilmişti. Fakat bir müddet sonra, meşhur Osmanlı yıldırma metodu olan "ya müslüman olursun, ya da kellen uçar" teklifinde Hakop Vartovyan müslüman olmayı kabul ederek kellesini kurtardı).

Ne de, niyetimiz, Güllü Yakuptan sonra, Türk tiyatrosunu, en seçkin Avrupa piyeslerini oynuyarak bugünkü seviyeye getiren Ermeni Minakyan efendiden bahsetmektir.

Hele, Hakop Vartovyan için, "Anadoluda, aslında Türk asıllı bir aileden gelmedir. Fakat sonradan hıristiyanlığı kabul ederek Ermeni oldu" palavrasını ortaya atan, büyük sanatkâr, fakat Türk sindirme ve zorba zihniyetinin uşağı "Vasfi Rıza Zobu"dan da bahsetmeye hiç niyetimiz yok.

Bizim bugünkü gayemiz, son zamanlarda Türk hükümeti tarafından Amerikanın İraka hücum planından istifade ederek İraka karşı,

bilhassa Iraktaki Kürtlere karşı oynanmaya başlıyan büyük tiyatro-
dan söz etmektir.

Son zamanlarada, Amerikanın Irakta Saddam Hüseyini devirerek,
Orta Doğu petrollerini tamamen ele geçirmek planı, Türkleri çok
sevindirdi.

Harp kargaşalığından istifade ederek, iraktaki Kürtlerin hesabını
görmek çok iyi olurdu.

Hele biraz daha ileri giderek Kıbrısta yaptıkları barış harekâtı
gibi, sözde Kerkükteki Türkmen ahaliyi kurtarmak bahanesi ile
Kerküke inerek, ordaki petroleri ele geçirmek, Türklerin büyük
rüyasıdır.

12 Ekim 2002 tarihli "Milliyet" gazetesinin kışkırtıcı başlığı
Türklerin bu niyetlerinin delildir.

On santimlik puntolu başlıkla "Milliyet" gazetesini Kürtleri tehdit
ediyor, "Hadlerini aştilar" diyor.

Sebebi? Kürtler Irak Kürdistanının anayasasında, Kerkükü baş şehir
göstermiş.

18 Ekim 2002 tarihli "Milliyet" gazetesinde yine büyük puntolar-
la daha sert çıkış var: "Akıllı ol Barzani" neymiş? Avrupadaki Kürt
temsilciliklerinde Doğu Anadoluyu da içine alan bir Kürdistan hari-
tası asmışlar. Kürtlerin bu haritası yeni değilki, en aşağı elli senelik.
Türkler bunu şimdi mi görüyor? Yok canım. Bu sadece bahane.

Oynanacak tiyatronun hazırlık senaryosudur bu Türklerin.

Fakat acaba Amerika, Kerkük petrollerini Türklere bırakır mı?

Geçen seferki yazımızda: "Türkler, dikkat edin. Dımyata pirince
giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz" demiştik.

Son günlerde Türk gazetelerinin iraktan bahsetmemeleri.

Türklerin bu mevzuda kara kara düşünmeye başladıklarından
dolayı mıdır acaba?

N 47,

"Nairi", N 183, 5.11.2002

30-10-2002 TARİHLİ "HÜRRIYET" GAZETESİNDE YAYINLANAN TUFAN TÜRENÇİN ÇOCUKÇA VE KARGALARI BILE GÜLDÜREN PALAVRALARI

Biz, Türk basınında yayınlanan yazıların, çoğunlukla, faşist Türk devletinin propagandasının aynası olduğunu söylemiştik.

Fakat 30-10-2002 tarihli "Hürriyet" gazetesinde, Tufan Türeñç imzası ile, okuyanları aptal ve sersem zanneden zihniyetle yazılmış, ve birinci satırından son satırına kadar yalan ve palavralarla dolu bir makale yayınlanabileceğini düşünememiştik.

Rusların, Türkiyeye verdiği ve Türk devletini Çeçenyalı terröristleri desteklemekle itham eden notasına karşı, Tufan Türeñç, kabahatı örtmek ve dikkatleri başka tarafa çekmek için Moskovadaki tiyatro faciasında ölen yüz kadar rehinenin kaybının suçunu, Rusyanın başkanı Putinin üzerine atıyor.

Sayın Tufan Türeñç, 700-e yakın tutsağı hakiki bir ölümden kurtardığından dolayı büyük devlet başkanlarının Putini tebrik ettiklerini bilmiyor mu?

11 Eylül 2001 New-York faciasında Amerikan harp jetlerinin, terröristlerinin kaçırdığı ve Beyaz Saraya doğru giden Amerikan yolu uçagını büyük bir facia mani olmak için içindeki yolcuları feda ederek düşürdüklerini bilmiyor mu?

Tufan Türeñç bütün bunları çok iyi biliyor. Fakat niyeti, Çeçenyalı terröristleri destekleyen faşist Türk devletinin suçunu örtmek.

Onun bildiği başka şeyler de var.

11 Eylül 2001-de New-York faciasına sebep olan terröristleri destekledikleri için, ben-Ladencileri ve Afganistandaki "Taliban" denilen gerici devlete karşı Amerikanın önderliğinde Birleşmiş

Milletler harp ilân ettiler, ver bir kaç hafta zarfında Taliban softa devleti yok edildi.

Çeçen terroristlerinin, ben Ladencilerden ne farkları var?

Ve Çeçen terroristlerini destekleyen Türk faşist devleti Taliban softa devletinden daha az mı suçlu?

Taliban softa devleti cezasını buldu.

Türk faşist devleti ne zaman cezalandırılacak?

N 48,

"Nairi", N 184, 19.11.2002

**15 KASIM 2002 TARİHLİ "HÜRRIYET"
GAZETESİNDE YAZAR TUFAN ÜRENÇİN
DÜNYADA DEVRİM YARATACAK KADAR
BÜYÜK "KESFİ" "ANADOLU
YARIMADASI. AVRUPA
KITASININ BİR PARÇASIDIR"**

Tufan Türençin bu yeni buluşu sayesinde, antik çağlardan beri, Asya kıtasına bağlı olduğundan Küçük Asya denilen Anadolu yarımadası, bundan böyle Küçük Avrupa diye isimlendirilecek ve Avrupa kıtasına bağlanacak.

Sayın Tufan Türenç, şakayı bırakalım. "Kırk yıllık yani, olur mu kani". Olmaz, ama zor oyunu bozar. Kılıçzoru ile ölüm tehditi ile kırk yıllık yani, olur kani.

Nitekim yaptınız. Medeniyetin ve hıristiyanlığın beşiği Anadolunun Hıristiyan halkını kılıç zorla türkleştirdiniz.

Dinini değiştirmek istemeyenlerin kellelerini uçurdunuz.

Aynı sistemle, Yunanistanda, Bulgaristanda, Arnavutlukta ve Sırbistanda "harikalar" yarattınız.

Fakat, ne de yapsanız, Anadoluyu Avrupaya birleştiremezsiniz.

Coğrafya kurallarını değiştiremezsiniz.

Bu, sizin alıştığınızın, kılıç zoru ile olacak iş değildir vesselâm.

Ne kadar da zorlarsanız, bu olmayacak duaya, kimse amin diyemez.

Fakat öyle anlaşılıyor ki, sayın Tufan Türeñç çam devirmeyi adet edinmiş.

30.10.2002 tarihli "Hürriyet"teki yazısında, Rusların verdiği notaya kızdığı için, binlerce kişiyi hakiki bir ölümden kurtaran başkan Putine karşı palavralarla dolu ithamlar savurmuştu.

Bu sefer de, "Türkiye Avrupalı değil, Asya devletidir. Bu bakımdan Avrupa Birliğine giremez" diyen Fransanın eski başkanlarından Jiskar Destene kızmış. Ona coğrafya dersi veriyor ve Anadolunun Avrupa kıtasına bağlı olduğu martavalını ortaya atıyor.

Sayın Tufan Türeñç, bizim anladığımız kadar, siz gazeteci olmaktan ziyade çok mahir bir hokkabaz olabilirsiniz.

Belki o zaman el çabukluğu marifeti, ve dilinizin belâgatı ile birçok cahili Anadolunun Avrupaya bağlı olduğuna inandırabilirsiniz.

N 49,

"Nairi", exclusive, 1.01.2003

AMERİKA NIÇİN TÜRKİYENİN, AVRUPA BİRLİĞİNE ALINMASI İÇİN, AVRUPA DEVLETLERİNİ BU KADAR ZORLUYOR? HER HALDE TÜRKLERİN KARA GÖZLERİ İÇİN DEĞİL

Çünkü Amerika 500 milyonluk birleşik Avrupa devletlerinden korkuyor. Amerikaya rakip olucakları diye.

Amerika 1991-de Sovyetler Birliği "komünistlik" bahanesi ile yıktı. Avrupa Birliği için böyle bir bahane bulamaz.

Onun için, Türklere Avrupa Birliğine sokarak, onlara "Truva atı" rolünü oynatmak istiyor.

Avrupayı içinden yıkmak için. Türk idareicileri, Cengiz Hanın, Timirlenkin, ve kan içici Osmanlı padişahlarının ahfadıdır.

Türklerin, Avrupa Birliğine girdikten sonra taş üstünde taş bırakmayacaklarını, Amerika çok iyi biliyor.

Onun için Amerika, Türklerin bir an evvel Avrupa Birliğine girmesini istiyor.

Hele, eski Fransız Cumhurbaşkanı Valeri Jiskar d'Estenin "Türkiye Avrupaya giremez" demesinden sonra Amerikanın etekleri tutuştu.

Amerika Savunma bakanının baş yardımcısı Pol Volfovits Londra verdiği demeçte Avrupa Birliğine emretmiş. "Türklere kucacağınızı açın", ondan sonra da uzun uzun Türklerin methini yapmış Avrupalılara. Ve sonra Ankaraya uçmuş. Malûm ya Şubat ayı yaklaşıyor. Iraka hücum tarihine çok bir şey kalmadı. Ankarada Irakı işgal planlarının son hazırlıklarını görüşecek. Londrada Türkleri bu kadar methettikten sonra, tabii ki Türkler Ankarada Volfovitsin her dediğini kabul edecekler.

Dünya hiç bir zaman, bu kadar kahbe bir deyin geçirmemiştir.

Şüphe yok ki, bütün bu makyavelik planları hazırlıyanlar, Amerikadaki para babalarının kurduğu görünmez örümcek ağı teşkilâtlarıdır.

Bu örümcek ağı teşkilâtları dünya milletlerinin kanını emiyor.

Bakalım ne zamana kadar.

Eğer, Avrupanın akli varsa, en hakiki Avrupa milleti olan Ruslarla birleşir.

Ve ancak o zaman, hakiki büyük Avrupa Birliği doğar.

Ve o zaman, sahte hürriyetler devleti Amerikanın diktatörlüğünün sonu gelir.

N 50,

"Nairi", N 185, 14.01.2003

KURT VE KUZU HİKÂYESİ

Kurt ve kuzu hikâyesi bilir misiniz?

Kurt, kuzuya "suyumu bulandıryorsun" demiş.

Kuzu cevap vermiş "Aman kurt efendi, suyun nasıl bulanır? Sen, suyun yukarı tarafındasın, ben aşağı tarafında".

Kurt cevap verir. "Bulandırsan da bulandırmasan da, ben seni yiyeceğim".

Amerika, Irakta kitle imha silâhı var bahanesi ile ıraka hücum etmeye hazırlanıyor.

Irakı kontrol eden denetecilerin başı Hans Blix, 10 Ocak 2003-de verdiği demeçte Güvenlik Konseyi üyelerine "ırakta kitle imha silâhına rastlamadıklarını" söylemiş.

Amerikan dış işleri bakanı Collin Powell verdiği cevapta "Irakı vurmak için ille de suç üstü gerekmez. Suç üstü yapılamaması, suçun islenmediği, Irakın yükümlülüklerini çiğnemediği anlamına gelmez" demiş.

Bu sözlerin, kurt ve kuzu hikâyesinde kurdun söylediklerinden ne farkı var?

Amerikanın niyeti Irakı "yemek". irakın, kitle imha silâhı olsa da, olması da fark etmez.

Amerika, Şubat ayında Iraka hücum edecek.

Amerikanın Irak petrolüne ihtiyacı var.

11 Eylül 2001 New-York faciasından sonra, Amerika Suudi Arabistana artık güvenemez. Onun için, dünyanın ikinci petrol rezervine sahip olan Iraka, önümüzdeki haftalarda Amerika hücum etmeye hazırlanıyor.

"Dünyanın hakimi" olmaya devam etmesi için, Amerika Irakı ele geçirmeyi şart görüyor.

Bizim bildiğimiz, buna "orman kanunu" derler.

Bu arada, Türkler de Iraktan parça koparmaya hevesli.

Türklerin "Kerkük petrolü rüyası" yeniden dirildi.

Fakat, Amerika buna müsaade etmez.

Türklerin kuvvet kazanması, Amerikanın işine gelmez.

Türkler daima Amerikaya muhtaç kalmalıdır. Yoksa Türkler, Amerikanın kontrolinden çıkar.

Türklerin "ne olduğunu" Amerikalılar çok iyi bilir.

Onun için Türkiye, ne uzanacak ne de kısılacaktır.

Türkler, boşuna heves etmeyin.

Sonra "hevesiniz kursağınızda kalır".

N 51,

"Nairi", N 186, 28.01.2003

AMERIKANIN KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar, Şubat ayında kurban bayramına hazırlanırlar.

Koyun kurban edecekler.

Amerika da Şubat ayında kurban bayramına hazırlık yapıyor.

Irak halkını kurban etmeye hazırlanıyor.

Fakat, Amerika niçin "Saddam, Saddam" diye tutturmuş?

Saddam kim? Amerikan CIA'nin adamı. Ben Laden gibi, general Noriega gibi.

1979-da Saddamı, Amerika iktidara getirdi. Iraktaki komünistleri temizlesin diye. Ve 1979-da Saddam iktidara geldikten sonra, Amerikanın emriyle, Irakta onbinlerce komünisti öldürdü.

Sonra yine Amerikanın emri ile Saddam 1980-de Irana hücum etti.

Senelerce süren bu harbte yüzbinlerce masum insan öldü.

Bu da o zamanki Amerikan kurban bayramı.

Şimdi Amerika Şubat ayında kendi yetiştirmesi Saddamı kurban ederek Irak petrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor.

Bütün bu palavraların "yok Saddamın kitle imha silâhı var, yok Saddamın kimyasal silâhı var" yalanlarının arkasında gizlenen Amerikanın asıl gayesi,

1. Irak petrollerini ele geçirmek,
2. Israile düşman son Arap devleti olan Irakı yıkmak.

Ondan sonra söylenenler, hepsi "lafı güzaf" hepsi yalan, hepsi palavra.

Asırlardan beri devam eden, kapitalistlerin zavallı milletlerin kanını emme siyaseti, aynen devam ediyor.

Değişen, yalnız elbiseler, silâhlar ve sözler.

Yazık, çok yazık Irak halkına. 1990-dan beri devam eden Amerikan ablukasından dolayı Irakta yüzbinlerce insan öldü. şubat 2003-teki kurban bayramında, yeni Amerikanın kurbanı olucaklar.

N 52,

"Nairi", N.187, 11.02.2003

"TÜRK" KIMDIR?

1919-da İstanbulda Osmanlı meclisinde bir Rum mebus, Türklerin ne olduğunu şu cümlelerle izah etmişti.

"Boz kurt kara kurt. Kurt kurttur. Türk de, ne isterse olsun, Türk Türktür".

1974-de Türkiye başbakanı Ecevit Kıbrısı zaptetme faciasının ismini, "Kıbrıs barış harekâtı" koymuştu.

İki gün evvel de bugünkü Türkiye başbakanı Abdullah Gül, şubat sonunda Irakı işgal harekâtı için şunları söylemiş. "Türk askeri harbe iştirak etmeyecek. Yalnız Kuzey Irakı işgal edecek insani gayelerle katliam olmasın diye".

Abdullah Gülün bu sözlerine kargalar bile güler.

Ha 1974-deki Ecevit. Ha 2003-deki Abdullah Gül aynı Türklerdir.

Aynı zihniyet ve aynı safsatalar.

1974-deki Ecevitin Kıbrıs barış harekâtında, onbinlerce masum Kıbrıslı Yunan ahalisi ölmüştü.

Bakalım Abdullah Gülün, insani gayellerle Kuzey Irakı işgal harekâtında ne kadar Kürt ölecek?

N 53,

"Nairi", N 188, 25.02.2003

FIRSATÇI TÜRKİYE

Türkleri tanıtmak için, bir çok sıfatlar verilebilir, vahşi, barbar, zorba, hunhar. Fakat, şu günlerde Türklere en yakışan sıfat "fırsatçı" dir.

Bundan bir ay kadar evvel Türkler Amerikada, Türkiyeden Iraka hücum izni vermek için 40 milyar dolar istiyordu. Amerika da yalnız altı milyar veririm diyordu.

Bu arada hükümet değişti. Softalar iktidara geldi. Piyasa yükseldi, pazarlık kızıştı.

Yeni başbakan Abdullah Gül "92 milyar dolar, isteriz, yoksa size Türkiyeden iraka geçiş izni vermeyiz" demiş.

Bush da kızmış "en fazla 28 milyar veririz. Kabul etmezseniz gemilerimiz Kıbrıstan döner, Süveysten geçerek Basra körfezine gider. Türkiyeden Kuzey Iraka hücum planımızı da iptal ederiz" demiş, rest çekmiş. Fakat Amerika için çok zor olur. Yalnız güneyden Iraka hücum ederse çok Amerikalı ölebilir.

Türkler de bunu çok iyi biliyor. Tam fırsatı. Doksan iki milyarda ısrar ediyor. "İsteriz de isteriz". Sonra "Kuzey Iraktaki Kürtleri temizleme işini bize bırakın" diyor Amerikalılara.

Amerika zor durumda. Fakat en sonunda Türklere pazarlıkta anlaşacak mecburen. Yaşasın fırsatçı Türkiye.

1915-te Birinci dünya harbinden istifade ederek Türkler, Ermenileri soykırımına uğratmıştı.

Şimdi de Amerikanın iraka hücumünden istifade ederek Kuzey Iraktaki Kürtleri temizliyecekler.

N 54,

"Nairi", N 189, 11.03.2003

KÜRTLER İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE, TÜRKLERİN KUZEY IRAKI İŞGALIDIR

7 mart 2003 tarihli New-York Times gazetesinde yayınlanan yazıda, Erbilli Kürt Nasreen Sideek, "Kürtler için en büyük tehlike, Türklerin Kuzey Irakı işgalıdır" demiş.

Nasreen Sideek, endişelerinde çok haklıdır. O çok iyi bilir ki Türkler, Kuzey Irakı işgal ettikleri gün bütün Kürtleri öldürürler.

Kuzey Iraktaki bütün Kürtler bilir, Türklerin Doğu Anadolu köylerindeki Kürtleri alev makineleri ile nasıl yaktıklarını.

Biz, Ermeni olarak ve insan olarak, Türklerin Kürtleri soykırımına çok üzülüyoruz.

Fakat, Kürtlere, bazı tarihi hakikatleri söylemeyi de vazife addediyoruz.

1995 senelerinde PKK lideri Abdullah Öcalan verdiği beyanatlarda, tarihi hakikatleri inkâr ederek, Doğu Anadoludaki Batı Ermenistan şehirleri olan Van, Muş, Kars, Erznga gibi şehirlerin Kürdistan'a ait olduğunu iddia ediyordu.

Kürtler, yayınladıkları haritalarda, Batı Ermenistanı, Kürdistan olarak göstermekten başka, Kürdistanın hudutlarını, bugünkü Ermenistanın merkezi Yerevanın yakınlarına kadar ilerletiyorlardı. Kürtlerin şu tarihi hakikatleri bilmelerini isteriz.

1890 senelerine kadar Doğu Anadolunun Batı Ermenistan denilen Ermeni vilayetlerinde hiç Kürt yoktu.

O senelerde, Kızıl sultan Abdul Hamit ölzür olmak için isyan eden Sasun vilayetindeki Ermenileri sindirsinler diye, Kuzey irakta yaşayan Kürtlerden "Hamidiye alayları" kurdu. Ve bu Kürtler Sasundaki ve onun etrafındaki vilayetlerdeki Ermenileri, çoluk çocuk bakmadan hepsini kestiler.

Ondan sonra boşalan Ermeni topraklarına, Kuzey iraktan gelen Kürtler yerleşmeye başladı.

1915-te Türkler Birinci dünya harbinden istifade ederek Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladılar ve katliamlarda Kürtleri cellâd olarak kullandılar.

Ve 1915-te, tarihin hiç bir devrinde görülmemiş bir vahşetle, Türkler Kürtlerle birleşerek, Anadoludaki bütün Ermenileri öldürdüler.

Ey Kürtler, 1915-te hiç düşünmediniz mi, Orta Asyadan gelme Türk denilen bu hunharların, 4000 seneden beri bu topraklarda yaşayan Ermenileri soykırımına uğrattıktan sonra, sıranın size, Kürtlere geleğini?

Ve Türklerin, ilk fırsatta sizi de soykırımına uğratacaklarını?

Eğer 1915-te aklınızı kullanarak, Ermenileri kesmeseydiniz, bu toprakların hakiki sahibi olan sizler, yani Ermeniler ve Kürtler birleşerek bu işgalci Türkleri, geldikleri Orta Asya steplerine sürebilirdiniz.

Çok yazık. O zaman bu fırsatı kaçırdınız. Ermenileri kestiniz. Ve şimdi kesilme sırası size geldi. Zavallı Kürtler.

N 55,

"Nairi", N 190, 25.03.2003

**TÜRKLER... ÇOK YAZIK OLDU... TATLI
RÜYALARINIZI SUYA DÜŞTÜ.
AMERİKALILAR, TÜRK
KUVVETLERİNİN KUZEY IRAKA
GIRMESINE MANİ OLDU.**

Son ana kadar pazarlıkta direndiniz.

Amerikan kuvvetlerinin, Türkiye topraklarından Kuzey Irak'a girmesine izin veririz. İki şartla dediniz.

1. Bize 92 milyar dolar verirsiniz.
2. Türk kuvvetleri (insani gayelerle!!!) Kuzey Irakı işgal edebilir...

Amerikalılar para yardımını kabul ettiler.

Fakat Türk kuvvetlerinin Kuzey Irak girmesine "hayır" dediler. Siz de, Amerikan kuvvetlerinin Türk topraklarından Iraka girmesine müsaade etmediniz.

Netice ne oldu? En son haber şu. Amerika, Türkiye üzerinden "Kuzey iraka askeri harekât" planını iptal etti.

Tanklarla dolu 25 Amerikan gemisi, Kıbristan ayrılarak Süveys kanalı yolu ile Kuveyte gidiyor.

Siz Amerikalıları o kadar aptal mı zannediyordunuz?

Siz, Kuzey Iraka girerek, Kürtleri temizleyecek ve petrol kuyularını işgal edecektiniz.

Yazık, tatlı rüya suya düştü.

Fakat, bizim için en mühimi. Artık bundan sonra siz, Amerikanın vaz geçilmez müttefiki değilsiniz.

N 56,

"Nairi", N 191, 8.04.2003

BİR TÜRK YAZAR, ERMENİ SOYKIRIMINI HAKKINDA, TÜRKLERDEN BAŞKA HERKESİN BİLDİĞİ GERÇEKLERİ AÇIKLAYAN BİR KİTAP NEŞRETİMİS

Bir Ermeni dostumuz son zamanlarda bize Türkçe bir kitap gönderdi.

Kemal Yalçın isminde Denizlili bir Türk yazarın "Seninle güler yüreğim" başlıklı kitabıydı bu.

Eğer dostumuzun tavsiyesi olmasaydı, (sözde) Ermeni soykırımı hakkında Türklerin yazdığı kitabı elimize bile almazdık.

Çünkü, Türklerin bu mevzuda yayınladıkları bütün kitapların gayesi, Ermeni soykırımı diye bir şeyin olmadığını, bilâkıs

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ

Ermenileri Türkleri öldürdüklerini ispat etmek idi.

Biz, bu saçma ve asılsız Türk iddialarına karşı, daima şunları yazdık.

Eğer Ermeni soykırımı olmadı ve bilâkıs Ermenileri Türkleri öldürdü ise, niye 3000 senelik Ermeni anavatanı olan Doğu Anadolu topraklarında bugün bir tek Ermeni yok, fakat Türk denilen milyonlarca insan var?

İtiraf edelim ki, biz Kemal Yalçının kitabını âdeta istemiyerek okumaya başladık.

Fakat okudukça, kitap bizi sarmıya başladı.

Ve en sonunda, bitirinceye kadar elimizden bırakmadık.

Kemal Yalçını, Ermeniler ile ilgili bu kitabı yazdığı için, ve bil-hassa Ermeni soykırımının korkunç gerçeklerini Türkçe olarak gün ışığına çıkardığı için, yürekten tebrik ederiz.

Böyle bir kitabı, bir Türk olarak yazmak, medeni cesâret meselesidir.

Daha doğrusu, kahramanlıktır.

Bu gerçeklerden ayrı olarak, Kemal Yalçının kitabında birinci satırından son satırına kadar belirttiği insani düşüncelere, insanlar arasında kardeşlik fikirlerine hayran olduk.

Fakat sayın Kemal Yalçına bazı hususlarda fikirlerimiz belirtmek isteriz.

İnsanlara arasında kardeşlik, dostluk ve sevgi fikirleri çok doğru ve asıl düşüncelerdir.

Yalnız, tek tek insan olarak. Fakat millet olarak değil.

Çünkü insan kendi şahsi hareketlerinde kara vermekte hürdür. Ve sevgi hisleri çoğu zaman, menfaat fikirlerini yenebilir.

Fakat milletler arasında sevgi ve kardeşlik fikirleri aldatıcıdır ve yalandır.

Çünkü devletler arasında yeğane geçerli kanun, yalnız menfaat kanunudur.

Milletler arasında kardeşlik fikirlerine inanan milletler, en sonunda hüsrana uğramaya ve yok olmaya mahkûmdürler.

Bunun en büyük örneği, Ermeni milletidir.

19. asırda Osmanlı imparatorluğundaki esir milletlerin hepsi, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırlar, ve Araplar isyan ederek hürriyetlerine kavuştular.

Yalnız Ermeniler Osmanlılara sadık kaldılar.

Ve bunun için de, Kızıl sultan Abdul Hamit Ermenilere "Milleti sadıkayı Ermeniye" ünvanını verdi.

1908-de hürriyet ilânında Osmanlılığa en yürekten bağlı millet Ermenilerdi.

Ve Ermeniler, İttihat ve Terakki partisi ile kardeşlik ilân ettiler.

Fakat 1915-te kardeş sanılan İttihat ve Terakki partisi Birinci cihan harbinin kargaşalığından istifade ederek Ermenileri soykırımına uğrattı.

1909-da softaların isyanında Ermenilerin evinde saklanarak ölümden kurtulan farmasonların reisi ve Dahiliye vekili Talât Paşa Nisan 1915-te, çoluk çocuk, büyük küçük dedmeden bütün Ermenilerin öldürülmesi emrini verdi.

İşte Türklerin "milleti sadıkayı Ermeniye"ye verdikleri mükafat...

24 Nisan 1915 Ermeni soykırımından Edirnedен Vana kadar bütün Ermeniler sürgüne gönderildi ve onların büyük çoğunluğu öldürüldü.

Bugün, 1915 Ermeni soykırımından 88 sene sonra Türkler hâla yaptıklarını inkâr ediyorlar.

Son zamanlarda, Amerikalılar, Ermenileri, Türklerle barışmaya zorluyor.

Siz hâangi barıştan bahsediyorsunuz?

Kala kala kılıç artığı bir avuç Ermeninin karşısında, 70 milyona varan Türk denilen topluluk var.

Batı Ermenistanda bugün bir tek Ermeni yok.

Ve Türkiye denilen devletin nüfusunun yüzde doksan dokuz virgöl dokuzu Türk.

Bu kadar kanlı temizliği, tarihin hiçbir devrinde, hiç bir devlet yapmamıştır.

Eğer bu bir avuç Ermeni de Amerikalıların tuzacağına düşer ve

Türklerle barışırsa, Ermeniler kendi idam kararlarını kendi elleri ile imzalamış olurlar.

N 57,

"Nairi", N 192, 15.04.2003

**"TÜRKLER ERMENİLERLE
YÜZYILLARCA BERABER YAŞAMIŞLAR,
BUNDAN SONRA DA TEKRAR BARIŞ
İÇİNDE DOSTÇA YAŞASINLAR"**

"Seninle güler yüreğim" başlıklı çok kıymetli kitabın yazarı Kemal Yalçın, yukarıda belirttiğimiz sözlerle içten gelen temennilerde bulunuyor.

Kemal Yalçın'ın samimiyetinden şüphe etmeye hakkımız yok.

Fakat onun bu barış arzusuna, şu Ermeni atasözü ile cevap vermek istiyoruz: "Git öl, gel seveyim". Bu Ermeni atasözünün ifade ettiği fikir şu.

"Ben öldükten sonra, beni sevicekmişsin. Neye yarar?"

Geçen yazımızda da belirtmiştik. Türklerin şöven ve faşist liderleri bir kaç sene zarfında Ermenilerin 3000 senelik yurdu olan Doğu Anadolu'da ve Osmanlı imparatorluğu hudutları içinde yaşayan bütün Ermenileri soykırımına uğrattılar.

"Tekrar barış işinde dostça yaşyalım" diyorsunuz. Teşekkür ederiz.

Fakat bugün kaç tane Ermeni kaldı, ki Türklerle beraber yaşasınlar? "Yüzyıllarca beraber yaşadık" diyorsunuz.

Yüzyıllarca değil. Yalnız bir kaç yüzyıl. Ermeniler Anadolu'nun binlerce seneden beri yerlisi.

Türkler sonrada gelme. Saldırgan ve vahşi ve göçebe bir aşiret olarak işgal etmeye başladılar Anadolu topraklarını.

11. yüzyılın sonunda Manazgertte Bizanslıları yenerek Anadolu topraklarına girdiler.

Türklerin milli şairlerin Namık Kemal'in dediğine kulak veriniz!
"Cihangirane bir devlet çıkardık, bir aşiretten".

Bir aşiretiniz. Bir kaç yüzyıl sonra "imparatorluk" oldunuz.

Nasıl mi? Aşarak, keserek, soyarak, Yerli ahaliyi Rumu, Ermeniye kılıç zoruyla müslüman yaparak.

Bugünkü Türkler eski Osmanlılardan farklı mi?

Hayır daha kötü.

Varlık vergisini, 6-7 Eylül 1955 hadiselerini, 1974 Kıbrıs faciasını yapan bu kiravatlı Türkler.

Bu barbar zihniyetin kurbanlarından biri de siz değilmisiniz? Sayın Kemal Yalçın by.

Bir müddet evvel "Seninle güler yüreğim" kitabınızın binlercesini İstanbulda yukarıdan gelen emirle parça parça ettiren şu şoven ve faşist zihniyet değil midir?

Türkler, Ermenilere karşı işledikleri soykırımı suçundan dolayı cezalandırılmadıkları müddetçe, Türkiye denilen devletin faşist zihniyeti hiç bir zaman değişmeyecektir.

N 58,

"Nairi", N 193, 6.05.2003

"SENİNLE GÜLER YÜREĞİM" BAŞLIKLİ KİTABIN YAZARI SAYIN KEMAL YALÇINA AÇIK MEKTUB.

"SUÇ VE CEZA"

Sayın Kemal Yalçın, bu yazımızda gayemiz, size Dostoyevskinin "Suç ve ceza" romanından bahsetmek değildir.

Bütün medeni devletlerde, kanunlarda belirtilen suçları işleyenler cezalandırılır.

Bir memlekette eğer suçlular cezasız kalırsa, o devlet, eşkiya devletidir.

İşte 1915 soykırımından kurtulan Ermenilerin derdi, burdan başlıyor.

1915-te Ermenileri kesen Türkler ve Ermeni milletini soykırımına uğratan Türk devleti bugüne kadar cezalandırılmadılar.

Sayın Kemal Yalçın, sizi, insanlık ve kardeşlik fikirlerinizden dolayı ne kadar tebrik etsek azdır.

Faat atasözünü bilirsiniz herhalde. "Bir çiçekle yaz gelmez".

Sizin gibi temiz yürekli bir insan, Türkler arasında binde bir değil, belki onbinde bir bile çıkmaz. Ve sizin için, en içten temennimiz, inşallah, Almanyadaki bozkurtlar size bir kötülük yapmazlar.

Evet sayın Kemal Yalçın, siz Türkler arasında onbinde bir bulunan temiz insanlardan birisiniz. Fakat siz, geriye kalan 9999 kötü yürekli Türkleri hiç düşündünüz mü?

İşte bunlar, Türkiye denilen eşkiya devletinde, Anadoluya girdikleri tarihten beri, yerli Ermenileri kesen ve cezasız kalan Türklerin ahfadıdır.

Evet sayın Kemal Yalçın Türkiye denilen faşist devletinde yaşayan halkın yüzde doksan dokuz virgöl dokuzu cezasız kalan katillerin ahfadıdır.

Ve onların evlâtları da, dedeleri, babaları cezalandırılmadıklarından dolayı fırsat bulurlarsa aynı suçları yine işleyebilirler.

İşte bundan dolayı, eşkiya ve faşist ve katiller devleti Türkiyenin, soykırımı suçu ile cezalandırılması, bir insanlık vazifesidir.

N 59,

"Nairi", N 194, 20.05.2003

GERÇEKLERİ AÇIKLIYORUZ İSTANBULDAKI ÖĞRENCİ AİLELERİNE

AÇIK MEKTUP

"14 Nisan 2003 tarihinde Türk Eğitim bakanlığı bütün Türk okullarına ve aynı zamanda Istanbuldaki Ermenil okullarına da bir genelge gönderdi, ve "Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğunu" işleyecek kompozisyon yarışması düzenlemesini istedi".

(12 Mayıs 2003 "Hürriyet")

Sayın İstanbul Ermeni öğrencilerinin anneleri ve babaları, eğer çocuklarınızın, bu "Ermeni soykırımını inkâr" kompozisyon yarışmasını kazanmasını istiyorsanız, aşağıdaki yazıyı çocuklarınıza vermenizi tasviye ederiz.

"Ermenilerin ileri sürdükleri bütün soykırımı iddiaları yalandır.

Ermeni soykırımı olmamıştır. Bilâkıs Türk soykırımı olmuştur.

Ermeniler, kestiler Türkleri.

Biz Türkler, Anadolu'nun 3000 seneden beri yerlisiyiz.

Ermeniler 11. asırda girdiler Andoluya.

O günden beri, vahşi Ermeniler Türkleri öldürdüler, topraklarını ellerine aldılar.

Ermenilerin Türklere yaptıkları bu zülüm, asırlar boyu devam etti.

Birinci dünya harbinde Türklerin Ermenileri öldürdükleri yalandır.

1915-de, Tekirdağda, Edirmede, Bandırmada, İzmit, Bursa, ve bütün Anadoludaki Ermeniler, Ruslara yardım etmek için yola çıktılar. Ve yolda gördükleri Türkleri öldürdüler.

Ermenilerden ölenler ise, onlar yolda hastalıktan öldüler.

Kahrolsun yalancı Ermeniler.

N 60,

"Nairi", N 195, 3.06.2003

MINNESOTADAKİ TÜRK-ERMENİ ÇIFTE-TELLİSİ

Senelerden beri, başta Amerikalılar olmak üzere, Batılılar, Ermenileri Türklerle barışmaya zorlarlar.

Niçin acaba? Batılılar çok mu severler Ermenileri? Yoksa Ermeni soykırımının hakiki sebebinin ve hakiki suçluların ortaya çıkmasından korkan gizli kuvvetler mi var? Herhalde, bu işin altında bir bit

yeniği var ki Amerikalılar, Ermenileri bu kadar sıkıştıyor, barışsınlar diye Türklerle.

Son zamanlarda Türklerle Ermeniler, Musevi profesörlerin yönetiminde Amerikanın Minnesota şehrinde buluştular.

Fakat buluşanlar Türk ve Ermeni devletlerinin resmi diplomatları değil.

Çoğu tarih profesörü. Niçin? Çünkü bu tarihçiler aralarında konuşacaklarmış 1915-te, Türklerin Ermenilere tatbik ettikleri katlian soykırımını değil mi?

Yazık, çok yazık. Bu profesör denlenler hakiki profesör mü? Eğer hakiki profesör iseler, 1915-te Istanbulda elçileri bulunan bütün devletlerin arşivlerinde 1915-te Türklerin Ermeni milletine yaptıklarının, tarihin hiçbir devrinde benzeri olmıyan korkunç bir soykırımı olduğunu ispat eden binlerce rapor bulunduğunu bilirler.

Ve bu hakikatleri Türkler de çok iyi bilir. Hem de yalnız profesörler değil.

Bütün Türk jandarmaları, bütün Türk devlet memurları bilir. Ve bilhassa Türk ahali, Ermeni gâvurlarını nasıl kestiklerini, kendi aralarında konuşurken birbirlerine iftiharla anlatırlar.

Efendiler, niye profesörlerle zaman kaybediyorsunuz?

Gidin Türk ahalisine sorun, onlar çok iyi bilir kedni yaptıkları soykırımını.

Türk profesörlerinin, Ermeni profesörleri ile konuşmalarına gelince bu konuşmaların belli başlı faydalarını sıralamaya çalışalım.

1. Bu konuşmalar, havanda çok iyi su dövmeye yarar.
2. Bu konuşmalar Türklere, çok iyi zaman kazandırmaya yarar.
3. Bu konuşmalar Ermenileri çok iyi uyutmaya yarar.

N 61

"Nairi", N 196, 17.06.2003

İĞDIRIN GEDIKLI KÖYÜNDE ERMENİLER TARAFINDAN ÖLDÜRDÜLEN TÜRKLERE AIT TOPLU MEZAR BULUNMUŞ

Size bir şey söyleyelim mi?

Bu toplu mezar hikâyesi modası geçmiş bir propaganda oyunu.

Buna artık herkes alıştı. Adeta kanıksadı bu palavralara.

Toplu mezarlar yaratma işleri, görünmez dünya para imparatorluğuna bağlı. Yanlış haberler yayma teşkilâtının merifetlerindedir.

Onlar aynı numaraları Yugoslav Birliğini yıkmak için uyguladılar.

Yok Miloşeviç Bosniakları öldürtmüş ve toplu mezarlara gömdürmüş.

Yok Miloşeviç yüzbin Kosovolu Arnavutu öldürterek toplu mezarlara gömdürmüş.

Amerikalılar Yugoslavyayı yıktıktan sonra ne Bosniada ne de Kosovada toplu mezar bulunmadı.

Fakat onlar, palavraları ortaya çıkmasın diye, yüzlerce senelik mezarlardan kemikler çıkararak Holivuta yaraşır bir senaryo uyguladılar.

Amerikalılar, şimdi aynı senaryoyu Irakta oynuyorlar.

Söz de Saddamın öldürttüğü insanların toplu mezarlarını bulmuşlar.

Fakat haber ertesi gün balon gibi söndü. Çünkü ne toplu mezar bulundu, ne de ölü.

Fakat yalan haber, ne de olsa zavallı ve ahmak beyinlerde bir iz bırakır.

Malûm ya meşhur sözdür.

"İftira et iftira et.

Yalanın çoğu gitse bile, azı kalır". Şimdi siz de ıgdırda. Modası geçmiş bu senaryoyu ounuyor-sunuz..

Kazın bakalım kazın, muhakkak bir şey bulursunuz.

Ölü değil, ama, Ermenilerin beşbin senelik vatani olan ve Türklerin 1915-te Ermenileri soykırımına uğratarak çaldığı bu topraklarda Ermenilerden kalma medeniyetin kalıntılarını bulur-sunuz muhakkak.

N 62

"Nairi", N 197, 1.07.2003

TOPLU MEZARLAR SENARYOSUNUN PATENTİ TÜRKLERE AITTI - NİÇİN Mİ?

Çünkü 1976-da Türkler ilk defa olarak bu toplu mezarlar palavralarını Kıbrısta Yunanlılara karşı kullandılar.

1974-de Amerikan dış işleri bakanı Henri Kissinger idi.

Ve Türkiye başbakanı da, Amerikada üniversitede Kissingerin öğrencisi olan Bülent Ecevit idi.

Ve Kissinger 1974-de öğrencisi Ecevite Kıbrısı işgal emrini verdi.

Ve Temmuz 1974-de Türk ordusu "Barış harekâtı" planını tatbik ederek Kıbrısın yarısına yakın kısmını işgal etti.

Ve Türk "Barış harekâtı" sayesinde binlerce Kıbrıslı Yunanlı öldü veya kayboldu.

Bu arada Türklerin akılbabaları Kıbrısın yarısını yuttuklarından dolayı Türkler hazımsızlığa uğramasınlar diye toplu mezarlar senaryosunu ortaya attılar.

Nasıl mı? Anlatmaya çalışalım.

Türklerin başmüttefiği dünya para babaları organizasyonu, isviçre televizyonundan bir kaç kişiyi satın aldı ve içlerinde kadın da

bulunan İsviçre televizyon gurubu Türklerin işgal ettiği Kıbrısın Türk kısmına gitti.

Ve orada, evvelden hazırlanan senaryoya göre, İsviçreli satılmış televizyoncular, sözde Yunanlıların öldürdüğü Türklerin cesetleri ile dolu toplu mezarlar buldular ve filmini çektiler.

Ve bu televizyoncular İsviçreye döndükten sonra, Kıbrısta filme aldıkları, Yunan vahşetini eseri olan Türk cesetleri ile dolu toplu mezarları, televizyondan göstermiye başladılar.

Biz de 1976-da, tesadüfen İsviçrede idik, ve televizyondan Türk cesetleri ile dolu toplu mezarları gördük ve çok üzüldük.

Yunan resmi makamları bu toplu mezarlar olayları ile çok zor duruma düştüler. Ve bunun üzerine Yunanlılar Birleşmiş Milletlere müracaat ederek, bu toplu mezarlar olaylarının doğruluğunu tesbit etmek için uluslararası bir tahkik komisyonunun Kıbrısın Türk kesimine gitmesini sağladılar.

Ve şimdi işin sonu iyi dinleyin.

Uluslararası tahkik komisyonu mezarlardaki cesetleri kontrol etti ve erkek cesetlerinin sünnetsiz olduğunu ve çocuğunun göğüslerinde haç bulunduğunu tesbit ederek raporunu verdi.

"Bu cesetler Türk değildir. Yunanlı Hıristiyan ölüleridir".

Şimdi anladınız mı toplu mezarlar senaryosunun patentinin niçin Türklere ait olduğunu.

N 63

"Nairi", N 198, 15.07.2003

KILISTE HÜLYA AKPINAR ISIMLI BİR TÜRK

ÖĞRETMEN, ERMENİ SOYKIRIMI
HAKKINDA SUAL SORDU DIYE,
TÜRK SAVCI LIGI TARAFINDAN ÜÇ
BUÇUK SENE HAPIS TALEBIYLA
MAHKEMEYE VERILMIŞ.

Ne sormuş bu öğretmen hanım?

Kiliste, Ermeni soykırımı iddialarını çürütmek gayesiyle verilen bir konferansta, bu öğretmen hanım, konferansçıya şu suali sormuş.

1. Ermeni soykırımı iddiaları ile alakalı? Devletin hususî bir politikası var mıdır? 2. Sekizyüzbün Ermeninin öldürülmüş olması doğru mudur?

Öğretmen hanım, en de ama cahil mişsin ha. Bilmiyor musun? Ermenilerden kimse ölmedi. Bilâkis, Ermeniler öldürdü Türkleri.

Bütün okullarda bu kuyruklu yalanın propagandası yapılırken sen kalk da sekiz yüzbin Ermeninin öldürülmesinden bahset.

Olur mu böyle sabotaj?

Kilis savcısının hakkı var, seni üç buçuk sene hapis talebiyle mahkemeye vermiye.

Şakayı bırakalım.

Çok sayın öğretmen Hülya Akpınar, bu suali sorarak gösterdiğin istisnayı medeni cesareten dolayı seni bütün kalbimizle tebrik ederiz.

Ekim 2000 tarihinde de Diyarbekir Suryani rahibi Yusuf Akbulut "Ermeni soykırımı olmuştur" dediği için hapse atılmıştı.

Şimdi yine güneyden, bu sefer Kilisten başka bir cesur insan, öğretmen Hülya Akpınar gerçeği öğrenmek istediği için, savcı

tarafından üç buçuk sene hapis talebi ile mahkemeye veriliyor.

Fakat gerçekler en sonunda gün ışığına çıkacaktır.

Ey faşist Türk işgal devleti, yüzünüze demokrasi maskesi takmış, tiyatroya oynuyorsunuz.

Hakikatte dünyanın en korkunç terör devletisiniz. Cengiz handan, Timirlenkten de daha ileri bir eşkiya devleti.

Cengiz handa, Timirlenkte çok çabuk yıkıldılar.

Sizin faşist devletiniz de yakında yıkılıcaktır.

N 64

"Nairi", N 199, 29.07.2003

TÜRK DEMOKRASİ TİYATROSU

15 Temmuz 2003 tarihi yazımızda Türkiye için "ey faşist Türk işgal devleti, yüzünüze demokrasi maskesi takmış, tiyatroya oynuyorsunuz" demiştik.

Türkiye için yaptığımız bu teshisi doğrulayan, Almanyanın eski çalışma bakanı, aynı zamanda Helmut Kohlun sağ kolu sayılan N.Blumun, Almanyanın en tanınmış gazetelerinden "Die Welt" gazetesine verdiği beyanatı, aynen nakletmeye çalışalım.

N.Blum, "Die Welt"-te çıkan yazısında Türkiyeden Iraka geçiş macerasını anlatarak, bugünkü Türkiyeyi iki yüzlülükle itham ediyor, ve şu sözlerle, Türkiyenin hakiki yüzünü ortaya çıkarıyor.

"Türkiye, İstanbul de diğer turistik bölgelerde, çok candan ve sempatik bir yüz gösterir Avrupalılara.

Fakat Türkiyenin doğusunda, Suriye ve iraka yakın dağlık bölgelerde, bu yüz bir canavara döner.

Ve bu canavar, o bölgelerde terör, rüşvet ve kaos ile dehşet saçar".

Ve N.Blum sözlerinin sonunda teshisini koyuyor.

"Türkiye, Avrupa Birliğine giremez".

Şimdi biz de cevap verelim N.Bluma.

"Zavallı Herr Blum, belli ki Türkiyenin doğu bölgelerinde çok

çekmişsiniz Türklerin vahşetinden.

Fakat şimdi mi anladınız Türklerin ne olduğunu?

100 seneden beri aklınız nerde idi, Ermeniler Türkler tarafından koyunlar gibi boğazlanırken?

Hatta 1915-de Türklerin müttefiği idiniz.

Sizin generalleriniz, subaylarınız, başta von der Goltz Paşanız, general Liman von Sandersiniz hepsi Türkiyede idi, 1915-de Ermeni soykırımını yapılıırken.

O soykırımında kılınızı bile kıpırdatmadınız. Bilâkis çok memnundunuz Rusların dostu Ermeni milleti ortadan kalkıyor ve size Bagdat yolu açılıyor diye.

Şimdi biraz canınızı yanınca Türklerin canavarlığından bahsediyorsunuz.

Fakat, bekleyin, sizin daha çok göreceğiniz şeyler var.

Bugün Almanyada yedi milyon olan Türkler, on sene sonra yirmi milyon olacaklar.

Siz o zaman göreceksiniz, Türk denilen canavarın ne olduğunu.

N 65

"Nairi", N 200, 12.08.2003

A-DAN - Z-YE KADAR TAMAMEN YALANLAR ÜZERINE KURULMUŞ BİR DEVLET TÜRKİYE

Bazen düşünürsünüz ve kendi kendimize sorarız? Nasıl oldu da, A-dan Z-ye kadar tamamen yalanlar üzerine kurulmuş olan Türkiye devleti, bugüne kadar yıkılmadı ve halâ varlığını sürdürebiliyor?

Bunun sebebini haritaya bakınca hemen anlamak mümkün.

Aptal Batılı devletlerinin 200 seneden beri devam eden Rusyayı Akdenize indirmemek siyasetinden dolayı.

Bu bunak Batılı devletleri, ne çabuk unuttular Osmanlı yağmacılarının 1683-de Viyana kapılarında dehşet saçtığını?

Ve o kadar unuttular ki, 1918-de yakılan Osmanlı katiller devletinin yerine, uydurma Türkiye devletini yarattılar.

Niçin?

Ruslara karşı, Türkler kalkan olsunlar diye.

Perde arkasından kim destekliyor, bu uydurma Türkiye devletini?

İnternasyonal para babaları teşkilâtı. Ve onların sayesinde, 1918-de can çekişen Osmanlı devleti, bugün 65 milyonluk Türkiye oluverdi.

Ve Osmanlı katiller devletinin devamı olan kıravatlı cellâtlar devleti Türkiye, bugün Avrupa Birliğine girmeye hazırlanıyor.

Yine o internasyonal para babaları teşkilâtının baskılarının sayesinde.

1683-de yağmacı Osmanlıların orduları Viyanayı ele geçirememişti.

Birleşik Avrupalı Hıristiyan ordularının karşı koymalarının sayesinde.

Bugün ise Avrupada, Hıristiyanlık inancı, Avrupalılık ruhu ölmüş durumda.

Niçin?

Yine internasyonal para babaları teşkilâtının planlarının sayesinde.

Ve Osmanlıların hortlağı olan bugünkü cellâtlar devleti Türkiyenin çapulcuları, 50 sene sonra, keklik avlar gibi Avrupayı ele geçirecekler.

Yine internasyonal para babaları teşkilâtının planlarının sayesinde.

N 66

"Nairi", N 201, 26.08.2003

KEMAL YALÇININ "SENİNLE GÜLER YÜREĞİM" KİTABININ ERMENİCEYE TERCÜME EDİLMESİ VESİLESİ İLE BELİRTMELER

Bu kitabın Ermeniceye çevrilmesi ile, acaba Ermeniler ne öğrenmiş olucaklar?

Hiç bir şey.

Türkiye dışında yaşayan ve dünyasının dört tarafına göç etmeye mecbur olan Ermeniler, ve bilhassa 1915-te Türklerin korkunç soykırımına uğrayan Ermenilerden mucize olarak sağ kalan Ermeniler ve onların akrabaları, Kemal Yalçın'ın kitabında belirttiği Ermeni faciasının, bin kere fazlasını bilirler.

Onun için Ermenilerin, bu kitaptan öğrenecekleri hiç bir şey yok.

Bu kitap yalnız ve yalnız Türkiyede Türklere hakikatleri anlatmak bakımından faydalıdır.

Fakat, bizzat Kemal Yalçın yazdığına göre, 2002-de İstanbul'da "Seninle güler yüreğim" kitabının binlercesi, yukarıdan gelen, yani faşist Türk devletinin emri ile kesme makinelerinde doğranarak yok edilmiş.

Kemal Yalçın bu kitabında bir Türk olarak, (soykırım ismini kullanmadan) Ermenilerin maruz kaldığı katliamlardan dolayı özür diliyor.

Fakat hakikatte yalnız Kemal Yalçın'ın özür dilemesi (o da soykırımı ismini kullanmadan) neye yarar?

Faşist Türk devleti, hakikatlerin ancak binde birini yazan "Seninle güler yüreğim" kitabına bile tahammül edemiyor ve kitapları parça parça ettiriyor.

Ve bilâkis, Ermeni soykırımını örtmek için, İğdırda sözde toplu mezarlar buluyor ve Ermenileri, 1917-d Türklere karşı katliam yap-

makla suçluyor.

Bu inkârcı zihniyete sahip faşist Türk devletinin vatandaşı olan Kemal Yalçının kitabında belirttiği insancıl düşünceler neye yarar?

Tabii teşekkür ederiz Kemal Yalçına kitabında Ermeniler için yazdığı hakikatlere, tatlı kardeşlik sözlerine.

Fakat faşist Türk devletinin Ermeni soykırımını inkâr eden siyaseti devam ettiği müddetçe, Kemal Yalçın gibi milyonda bir bulunan iyi yürekli Türklerin tatlı sözleri, Ermenileri yalnız uyutmaya yarar.

Yufka yürekli ahmak Ermeniler 1850-lerdeki Türklerin "Tanzimat" palavralarına inandılar. Ve Osmanlı Türklerinden fazla, Osmanlı oldular.

1908-de Selânikli İttihat ve Terakki partisinin hüriyet masallarına, Ermeniler saf çocuklar gibi inandılar.

Ve Ermeni papazları, hocalarla sarmaş dolaş sarıldılar öpüştüler ve kardeş oldular.

Fakat 1915-te de kardeş sanılan bu Türkler, Edirnedен Vana kadar bütün Ermenileri soykırımına uğrattılar.

Bugün 1915 soykırımından 88 sene sonra, Ermenilerin Türklerden dolayı maruz kaldıkları bu kadar felâketlerden sonra, Ermeniler tarihte hiç ders almamışlar.

Ve internasyonal para babaları teşkilâtının tazyiki ile bazı Ermeni önderleri Türklere barış görüşmeleri yapıyor.

Bu kuş beyinli bazı Ermeni yöneticileri, bir kaç iyi yürekli Türklerin tatlı sözlerine inanarak, Türklerle beraber kardeşçe yaşama rüyaları görüyor.

Meşhur sözdür "deneni yine denemek, aptallıktır".

Bu arada çok meşhur bir Ermeni şarkıcı, kendi boyundan büyük sözler etmiye başladı.

"Almanlarla Yahudiler nasıl barıştı? Ermeniler de Türklerle artık barımalıdırlar".

Bu şarkıcıya soralım. Acaba Yahudiler, Almanlarla hangi şartlarla barıştı? Biliyor mu?

1. 1945-te kamplardaki Yahudileri öldürdüler diye Nazi

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDIĞİ GERÇEKLERİ

Almanyanın bütün devlet adamları cezalandırıldı.

Ve büyük liderler öldürüldü.

2. Yahudilere yapılan katliam Almanyada insanlık suçu olarak (Holocoste) kabul edildi. Ve 1945-ten bugüne kadar hergün Almanyanın bütün media organlarında bu Holocoste-un hikâyesi devamlı yayınlanır.

3. Almanya, Yahudilere tazminat olarak 1945-ten bugüne kadar her sene milyarlarca dolar ödüyor.

İsrail bu paralarla kuruldu. Ve İsrail, bu milyarlarca dolarlar sayesinde bütün Araplara meydan okuyor.

Büyük Ermeni şarkıcıya yine soralım.

Ermeni milletini soykırımına uğrattan ve Ermenilerin 3000 senelik vatanı çalan "Türklerle, Yahudilerin Almanlarla barıştıkları gibi, bizde barışalım" diyorsunuz.

Acaba Türk ve Ermenilerin barışması için, Yahudi-Alman barış şartlarının binde bir benzerini Türklere uygulamak mümkün müdür?

Hayır. Türkler, Ermeni soykırımını kabul etmiyorlar ve hiç bir zamanda kabul etmeyeceklerdir.

Çünkü Ermeni soykırımını kabul ettikleri gün, Türkiye, balon gibi patlar ve parça parça olur.

Fakat bir ümidimiz var o da Ruslardan.

Yalnız Ruslar, Türkiye denilen insanlığın yüz karası, katiller ve eşkiyalar devletini yıkabilir.

Bekliyelim ve görelim.

N 67

"Nairi", N 202, 09.09.2003

"TÜRKİYE DENİLEN MUAMMA"

Bütün dünya devletlerinde kanunlaşmış adettir.

En çok elli sene sonra, devlet arşivleri gizli olmaktan çıkar ve halkın tetkikine açılır.

TÜRKLERİN SÖZDE BILMEDİĞİ GERÇEKLERİ

Fakat istek başka şeydir, kabiliyet ise başka şey.

Ben kan görünce, fenalık geçirirdim. Bu vaziyette nasıl doktor olabilirdim?

Mecburen tıp fakültesinden ayrıldım, ve bir tüccarin yanında yazıcı olarak çalışmaya başladım.

1946-da, harbin sonralarında, Türklerin vahşetinden kurtulmak için İstanbul Ermenileri Ermenistana göç etmek istediler.

Zengin ve fakir bir çok Ermeni İstanbul Sovyet konsolosluğunda, kaydolmak için sıraya girdiler.

Ben de Ermenistana gitmeye karar verdim. Ve Sovyet konsolosluğuna kaydolmaya gittim.

Eve dönüş yolunda, farkına vardım ki biri devamlı arkandan geliyor. Eve girinceye kadar bir adam beni takip etti.

Sonra, mahalle muhtarından öğrendim ki, beni takip eden adam polis imiş. Ve muhtardan benim hakkında malûmat almış.

O günden sonra Türk polisinden korku hissi içime daha fazla işledi...

Maalesef, İstanbul Ermenileri, Ermenistana göç edemediler, ben de gidemedim.

Ve mecburen iş hayatına atıldım...

Ve seneler geçti, 1955-te İstanbulda 6-7 Eylül felâketini yaşadım.

O güne kadar Türklerin ne olduğunu ailemden işitmiş ve kitaplarda okumuştum. Fakat 6-7 Eylül gecesi gözlerimle gördüm, Türklerin ne kadar hunhar ve vahşi olduğunu.

Ve o gün yemin ettim, artık bu memlekette durmayacam diye.

Ve nihayet bir gün, bir daha dönmek üzere ayrıldım İstanbuldan.

O İstanbul ki Hıristiyanlığın merkezi idi. O İstanbul ki, Türklerin işgal altında Hıristiyanlığın mezarı oldu.

Bu gün, 30 seneden beri, Avrupada Türk korkusu olmadan, hür yaşıyorum.

Bazen, bana kaç yaşında olduğumu sorarlar.

Ben de 30 yaşındayım derim.

Karşımdaki şaşırır. Ne demek istediğimi anlamaz.

Evet derim. 30 yaşındayım...

Çünkü, 30 sene evvel, türkleşmiş bir Ermeni olarak İstanbuldan ayrıldım...

Ve Avrupada hür ve hakiki bir Ermeni olarak yeniden dünyaya geldim.

HOVHANNES ÇILINKIRYAN

(Vrej Rupenyan)